

2021-05-05 – Vrijheid

Wat is vrijheid? Doen waar je zin in hebt? Nemen wat je wilt?
Bijvoorbeeld in een ijssalon uit tientallen smaken je favoriete kiezen?
Of juist uitproberen wat je tot nu toe nog niet kende?
Alles kunnen en mogen maar niets meer hoeven?
Alles zijn en doen waarvoor je bent bedoeld?
Meer vrijheid betekent in ieder geval meer mogelijkheden.



Verpoping van rups tot vlinder

Een rups beweegt in een tweedimensionale wereld.
Die kan naar voren of naar achteren kruipen.
En naar links of naar rechts.
Een vlinder beweegt in een driedimensionale wereld.
Die kan ook naar boven of naar beneden fladderen.
En vanuit de hoogte het tweedimensionale vlak overzien.
Ook onze belevingswerelden krijgen er dimensies bij.
Al zitten we momenteel opgesloten in een cocon.

Vrijheid dankzij onafhankelijkheid

Al duizenden jaren worden wij beperkt door alles wat moet.
Onze fysieke lichamen onderhouden omdat we anders ziek worden of dood gaan.
En onze voorzieningen omdat die anders vuil worden of vergaan.
We moeten zorgen voor voldoende levensmiddelen en veiligheid.
En gehoorzamen aan wetten en overheden.
Vaak zijn we al moe voordat we aan creatie en recreatie toekomen.
Maar het kan ook anders zoals de mensheid weldra zal merken.
Energie en materie van onze wereld zullen ingrijpend veranderen.
Waarna we minder met verpakking en meer met inhoud bezig zijn.

Vrijheid dankzij uitbreiding

Verlossing uit ons isolement is nabij.
Wij waren afgelopen eeuwen al getransformeerd tot wereldbevolking.
Binnenkort worden we ook herenigd met onze kosmische dierbaren.
Ik ga ervoor!

Micha Beuger

Bron: <https://www.buitenaards.net/actueel.html#68>

Dit artikel mag vrijelijk – geheel of gedeeltelijk – worden verspreid.