

Polariteit versus Harmonie



De transformatie van onze wereld gaat gepaard met diverse verschuivingen van polariteit naar harmonie. Daarbij gaan wij steeds vreedzamer met elkaar om. Ook stromen al onze energieën dan efficiënter door. Lees in dit artikel meer over deze nieuwe levensstijl.

Wat is polariteit?

Polariteit wordt gekenmerkt door telkens twee uitersten.
Bij elektriciteit – de plus- en de minpool.
Bij magnetisme – de noord- en de zuidpool.
Bij intermenselijke verhoudingen – goed en kwaad.
Licht en duisternis. Yang en yin. Man en vrouw.
Al is dit hier wel heel erg kort door de bocht beschreven.
Het gaat immers steeds om dóórgaande energiestromen.

Polariteit in de scheikunde

Polaire stoffen – zoals water en alcohol – bestaan uit moleculen met een positief en een negatief geladen uiteinde. In zulke substanties vinden heftige aantrekkingen, afstotingen en botsingen plaats.
Bij apolaire stoffen – zoals olie – zijn de uiteinden van de moleculen óngeladen.
Deze substanties gedragen zich veel harmonieuzer.
Polaire en apolaire stoffen mengen normaliter niet met elkaar.
Olie drijft op water – of glijdt er gladjes van weg.

Polariteit bij intermenselijke verhoudingen

Polair ingestelde mensen neigen tot zwart-witdenken. Iets is bij hen óf helemaal goed – óf helemaal slecht. Ze zijn ergens helemaal vóór – of ze strijden ergens tégen. Dat systeem van vijanddenken heeft zijn waarde bewezen. Anders waren wij nog steeds letterlijk ‘van Duitschen bloed’. Maar in dit tijdperk zijn wij toe aan efficiëntere systemen.

Nieuwe tijd – nieuwe aanpak

Bij de Echternachtse processie zet je drie stappen vooruit en vervolgens twee stappen achteruit. Het rendement per cyclus is dan slechts één op de vijf stappen. Zo werkt polariteit. Daarbij gaat er veel energie verloren. Oorlogvoeren stimuleert weliswaar economie – wapenindustrie en werkgelegenheid – maar tegelijkertijd worden er miljarden dollars/euro's verspild. Aan gruwelijk verwoeste mensenlevens en infrastructuur. Maar het kan ook anders. En dat gebeurt ook steeds meer. De transformatie tot nieuwetijdmens is gelukkig aanstekelijk. En onze maatschappij zit behoorlijk anders in elkaar dan die in de tijd rond de Tweede Wereldoorlog. Op steeds meer terreinen werkt de oude aanpak slechter – en de nieuwe aanpak beter.

Hoe raken we fundamentalisme en terrorisme kwijt?

Wel, in ieder geval niet, door daartegen te strijden. Want dat werkt niet echt. Dan krijg je juist nóg meer polariteit. Alles, wat je aandacht schenkt, wordt sterker. Alles, wat je negeert, wordt zwakker. Blijf vooral je planten water geven en je huisdieren voederen. Het terrorisme roeit zichzelf wel uit. De meeste slachtoffers van moslimterroristen vallen onder... hun moslimbroeders! Eens vallen hun oogkleppen af en zien ze, dat het anders kan. Al Qaida zal doodbloeden. Hun moederorganisatie heeft nu al geldtekort. De nieuwe generatie zal weigeren mee te werken. De harmonieuzen worden als maar energieke en talrijker. De Europese Unie breidt zich steeds verder uit. Gebieden van vreedzame samenwerking, waarin agressie zeldzamer wordt. Als Turkije erbij komt, kun je het eigenlijk geen Europese Unie meer noemen, want het grootste deel van Turkije ligt in Azië. Dat geldt ook voor Rusland, waarvan het mij niets verbaast, als het zich binnen enkele jaren bij ons wil aansluiten. Dan transformeert onze Europese Unie tot een Wereldunie. Een soort democratische regering voor onze gehele Aarde. In fusie met NGO's – non governmental organizations – als de Verenigde Naties, althans volgens mijn visie. Met inwisseling van de ijzersterke Euro voor de ongetwijfeld nóg sterkere nieuwe wereldmunt – de Mundo?

Verlossing van polariteit in jouw dagelijkse leven

Oké, die wereldpolitiek is misschien wat ver van jouw bed. Maar, wat doe jij met al die goedbedoelende vrienden, die jou fanatiek overhalen om samen met jou al het – al dan niet terechte – onrecht in deze wereld te bestrijden? Als je al enigszins apolair bent ingesteld, dan voel jij, dat zij het slechtste – d.w.z. het minst bij jou passende – bij jou naar boven halen. Kun jij hen veranderen? Nou, vergeet het maar! Zij zijn, zoals zij zijn. Hiertoe hebben zij ook het volste recht. Evenals jij het volste recht hebt om te zijn, zoals jij nu bent. Inclusief de ontwikkelingsprocessen waarin jij je bevindt. Hoogste tijd om afscheid te nemen van dit soort vrienden. Voor hen hoef je geen moment wakker te liggen. De Kosmos zorgt uitstekend voor hen. En voor jou. Jullie hebben elkaar heus niet nodig. Loslaten dus! Eens kom je vanzelf wel weer op elkaars pad. Of niet.

Verlossing van polariteit in jouw relatie met jouzelf

Maar wellicht lig jij eeuwenlang hopeloos overhoop met jezelf. Jij kampt met allerlei – seksuele – neigingen, die dwars tegen jouw actuele maatschappij ingaan. Heb jij toch even pech! Dat betekent vechten, vechten, vechten! Je vlees verachten! Al die bekeerde en genezen Amerikaanse homo's, wauw! Jezus redt! Jezus geneest! Wonderen bestaan echt! Totdat die bekeerde, genezen priester valt voor een vriendje. Foutje, bedankt. Even Apeldoorn bellen. Vanuit de VS zeker?

Verandering is altijd mogelijk

Oh, wat vreselijk! Ik ben homo, pedo, seksverslaafd, te dik, rookverslaafd, alcoholist of wat voor ongewensts dan ook. Maar ik ben nu eenmaal zo. Ik kan niet veranderen. Smoesjel! Verandering is altijd mogelijk. Met of zonder therapie. Zelfs borderliners kunnen uiteindelijk van hun kwaal genezen. Rook-, alcohol- en drugsverslaafden stoppen peracuuut. Pedo's schakelen massaal over op seks met volwassenen. Ik, als persoonlijke coach, ga voor veranderingsprocessen. Zodra je spiritueel ontwaakt en ontdekt wie jij werkelijk bent – en allemaal bent geweest in andere levens – kun je in feite alles worden, wat je maar wilt. Zeeën van mogelijkheden.

Gewoon de wissels omzetten

Rijdt een trein in volle vaart over een verkeerd spoor, stop die dan niet met een stootblok, maar zet gewoon de wissels om.

Porno- en geweldsfilmpjes vormen geen **uit**laatklep.

Integendeel, ze vormen juist een **in**laatklep.

Alles, wat je aandacht schenkt, wordt sterker.

Alles, wat je negeert, wordt zwakker.

Seksuele gerichtheden transformeren

Je gerichtheid kun je alleen maar veranderen, door nieuwe gerichtheden te ontwikkelen. Anders val je in een leegte.

Want vechten tegen jouw geaardheid werkt niet écht.

Bovendien gá ik voor diversiteit. Biseksualiteit is het helemaal!

Ben je homo – en mag dat niet van jouw geloof, vecht dan niet tegen je homo-zijn, anders staat je verlies al bij voorbaat vast.

Aanvaard, hoe jij bent – onvoorwaardelijk. Als uitgangspunt.

Ben jij een man, dan voel jij je dus aangetrokken tot mannen.

Maar wellicht zijn er vrouwen – zij het zeer zeldzaam – tot wie jij je wél aangetrokken voelt. Schenk die dan je volle aandacht.

Wonderen bestaan. Wat een juwelen! Wat een schatjes!

Maar misschien heb je nog nooit met een vrouw gevrijd.

Onbekend maakt onbemind. Ben je te verlegen, ga dan desnoods naar de hoeren om vrouwen uit te proberen.

Misschien een goed idee om als afscheid je homoseksualiteit

helemaal uit te leven. Doe nog eenmaal met mannen, wat je altijd al had willen doen. Veel smachtende gerichtheid bestaat uit nieuwsgierigheid. Naar ervaringen, die je weleens, ook al is het slechts één maal in je leven, zou willen meemaken.

Veranderingen – verreweg de moeite waard

Ik heb enkele transseksuelen mogen begeleiden.

Veel mensen veroordelen transseksuelen en biseksuelen.

Dat zijn zwakkelingen, die niet durven kiezen, zeggen ze...

Ik weet wel beter! Wat een keuzes! Wat een offers!

Het is een hele klus om je lichaam zo te laten verbouwen.

En jezelf te pijnigen met alle riskante operaties en hormonen.

Micha Beuger – Hoofdedacteur© – 27 mei 2007