

2021-02-25 – Pandemie van eenheidsbewustzijn – deel 4

Het was mijn bedoeling, deze serie af te ronden, maar er gebeurt momenteel zoveel spannends en absurds. Pogingen om een president, die geen president meer is, af te zetten. Demissionair kabinet dat dreigt te vallen. Procedures, die normaal maanden tot jaren duren, in uren tot dagen afgerond. Versnellingen en verrassingen. Tegen de verwachtingen van complotdenkers in, zijn tot nu toe mijn meeste voorspellingen voor 2021 uitgekomen. Gewoon door zowel via reguliere als alternatieve media na te gaan, welke invloeden momenteel welke rol spelen. Al zijn er stromingen, die alle kanten uit kunnen. Gaan overheden capituleren? Of verzwakt covid-19 ineens?

Recente ontwikkelingen

Eindhoven Centraal heeft een nieuwe piano. Het vernielde exemplaar ging naar het Spoorwegmuseum te Utrecht. Ruimtekarretje Perseverance is behouden geland op Mars. Meer Mars missies zijn onderweg. Astronauten gezocht. Elektrisch vliegen is wellicht toch logistiek haalbaar. Versnelde innovaties en implementaties van groene energie. Onze stranden worden schoner. Initiatieven voor economische rechtvaardigheid. Overvloed wordt vaker erkend. Met de recente versoepeling van corona maatregelen krijgen eindelijk jongeren meer ruimte. Reuze benieuwd naar onze Tweede Kamer verkiezingen half maart 2021.

Winterweer

Die strenge winterse week was letterlijk en figuurlijk een geschenk uit de hemel. Zij het niet voor iedereen even leuk. Enkele jaren terug lag er ook een dik pak sneeuw. Het treinverkeer viel toen stil, maar in Amsterdam reden de trams nog. Dankzij bijkomende harde wind lag dit keer ook ons hele tramnet eruit. Wintersport in Zwitserland ging dit jaar niet door. In mijn buurt zijn geen geschikte heuvels om te skiën. Ik heb wel een paar keer geschaatst bij poldermolen De 1100 Roe. En daar poffertjes gegeten. En dagelijks urenlange sneeuwwandelingen gemaakt. De sfeer was overal harmonisch. Sneeuw en ijs droegen bij aan onze gemeenschappelijke belevingswereld. Inclusief unanieme interpretatie daarvan. Geen complottheorieën over nepsneeuw. Het was toen -15°. Vlak daarna +15°. Toch niet gezwommen bij de molen.

Informatienetwerken

Kwantumcomputer en kwantuminternet zitten er aan te komen. Met onvoorstelbare snelheid en capaciteit. En veilig. Toch zijn zulke systemen slechts flauwe surrogaten van het verborgen kosmische netwerk dat altijd al heeft bestaan. En dat alles creëert, onderhoudt en van voldoende energie en informatie voorziet om optimaal te functioneren. Maar al duizenden jaren werken vele aardse verbindingen gebrekkig, met alle rampzalige gevolgen van dien. Dankzij het in gang zijnde verlichtingsproces worden steeds meer functies hersteld.

Duistere machteloosheid

Zogenaamde duistere machten en agressieve lichtstrijders zijn twee kanten van dezelfde munt van dualiteit. Beide zijn van hetzelfde metaal gemaakt. Uitingen van beide groepen voelen even duister, angstig en naargeestig. Alleen hun op behoefte gebaseerde waanideeën zijn verschillend. Illuminati werken met geld, nanochips en vaccins. Lichtstrijders lokken hun volgelingen in donkere kelders en leuren met kaarsjes en lampjes. Dus met kunstlicht. Aangezien ik in overvloed leef, kan dat commerciële systeem mij gestolen worden. Het zal gelukkig ook verdwijnen. Duistere figuren hebben in wezen minder macht dan degenen die hecht zijn verbonden met het universele netwerk. Duisternis werkt op basis van afgescheidenheid, waardoor macht en levensduur steeds verder worden beperkt. Vaak is het voor ons afdoende om voldoende afstand te houden. Hierbij een treffend voorbeeld. Iemand hakte bij een slang de kop eraf, maar werd toch door die afgehakte kop gebeten. Met de man liep het uiteindelijk goed af. Met de slang iets minder goed.

De tragiek van afscheiding

Brexit veroorzaakt grote verliezen voor Europa, maar nog veel meer voor de Britten. Scheiden doet lijden. Zo is het ook met je lijf. Handen kunnen elkaar slaan of elkaar strelen. Of samen een muziekinstrument bespelen. Stel dat de rechterhand zich superieur waant boven de linkerhand en daarmee alle verbindingen wil verbreken. Eendracht maakt macht. Immers alle vijf de vingers van de rechterhand doen mee met die afscheidingsbeweging. Maar een vinger zonder werkende zenuwen is gevoelloos en lam. Een vinger zonder stromende bloedvaten sterft af. Elke vinger heeft zijn eigen verbondenheid met het lichaam. Andere vingers kunnen daar niet voor zorgen. Zo zijn alle mensen individueel verantwoordelijk voor hun integratie met het Grote Geheel. De kosmos is onvoorstelbaar ingewikkeld. Gelukkig is afstemming op eenheidsbewustzijn het simpelste wat er is. Onder gunstige omstandigheden wijst een kompasnaald vanzelf naar het noorden. Met je handen vanaf blijven dus. Geen dure cursussen voor volgen. En vergeten hoe die meditatie ook alweer ging. Of je kristal thuis laten liggen.

Steeds betere afstemming

Alledaagse mensen stemmen automatisch af. Bij mij mislukt dat weleens omdat ik dan te veel mijn best doe. Steeds vaker wordt onbewust en per ongeluk afgestemd op eenheidsbewustzijn. Zo iets voelt buitengewoon goed. Als anderen in de buurt hetzelfde overkomt, ontstaat tegelijkertijd onderlinge harmonie tussen de betrokkenen. Zo iets is uiteraard voor herhaling vatbaar en dat gebeurt dan ook. Afstemming verloopt weliswaar individueel. Maar is toch aanstekelijk. Onaangename gemoedstoestanden worden net als oudere covid varianten verdrongen. Ik ontmoet dagelijks tientallen mensen. Vooral tijdens mijn urenlange wandelingen. Wel volgens onze coronaregels. Bij velen bespeur ik nog angst en afgeslotenheid. Mondkapjes waar dat niet hoeft. Donkere brillen bij donker weer. Blik strak naar beneden of op de telefoon gericht. Oordoppen op. Maar gelukkig steeds vaker het tegenovergestelde. Relaxe en glimlachende mensen van allerlei leeftijden. Soms groepjes scholieren. Zonder hoofddoekjes of telefoons. Wel soms met knipperend verlichte skateboards of andere futuristische vervoermiddelen en speeltjes. Die ontmoetingen zijn vaak intens lief en speels. Jongeren tutoyeren me alsof we elkaar al miljoenen jaren kennen. En dat is natuurlijk ook zo. Feesten van herkenning, die slechts enkele minuten duren en op voldoende afstand.

Dageraad is niet te stoppen

Deze pandemie van eenheidsbewustzijn is op geen enkele wijze te stoppen. Duistere machten zouden kansloos zijn. Mede omdat dit proces geen officiële naam heeft en daardoor voor hen ongrijpbaar is. Blijdschap is niet te verbieden. Daarmee grondig besmette personen hebben geen last van corona. En niet van wat voor corona maatregel dan ook. Het universele netwerk is draadloos en alomtegenwoordig, maar verborgen voor onze officiële draadloze netwerken. Het kan daardoor niet worden verstoord door geïmplanteerde nanochips, straling als 5G of wat voor technologie ook. Je hebt er geen pijnappelklier voor nodig want het werkt via je gehele lijf en via alles wat je buiten je lijf nog bent. Ik heb trouwens eens een lichtwerker horen verkondigen, dat je pijnappel juist een antenne voor duistere wezens is. En machthebbers kunnen beter niet ons Internet platleggen want dan gaat straks iedereen telepathisch uitwisselen. De Illuminati zijn te laat. Mensen zijn al massaal naar buiten gegaan en genieten van de prachtige zonsopkomst.

Duisternis was nuttig

Als gedeeltelijke afsplitsingen van de Universele Creator worden wij opgeleid tot min of meer zelfstandige creators. Een kunstschilder moet onder andere het verschil tussen wit en zwart leren kennen. Een pijnlijke, maar onmisbare les. Een geheel zwart schoolbord bevat geen informatie. Een geheel witgekalkt schoolbord evenmin. Nuance moet er zijn. Uiteraard leert de kunstenaar ook met kleuren en vormen werken. En met diverse materialen. En in diverse stijlen. Al duizenden jaren proberen we uit hoe weinig licht nog net voor korte tijd enigszins levensvatbaar is. Dit tekort aan licht leidt tot gebrekkige communicatie en de meest absurde waanideeën. Zoals dat onze Aarde te weinig energie heeft, maar toch opwarmt. Zoals dat zielen voor eeuwig in een hel branden. Zowel duistere machten als militante lichtwerkers handelen op grond van vermeende tekorten. Volg de behoefte. Maar waarom zou je disproportionele offers brengen voor goedkope prullaria als je moeiteloos alles kunt krijgen? Alles hebben omdat je immers alles al bent. Als harmonisch geïntegreerd deel van het Grote Geheel. Dogmatische waanideeën smelten gelukkig als sneeuw voor de zon zodra die uitbundig genoeg schijnt. Dan zien we hoe alles werkelijk in elkaar zit en werkt. Dan leven we in een gemeenschappelijke belevingswereld. En koesteren we onze oude waanwerelden als een soort oorlogsmuseum. Als inmiddels pijnloos cultureel erfgoed.

Verloren zonen

Samen uit. Samen thuis. Al hoeven we niet allemaal van huis weg te lopen om voldoende dualiteit te ervaren. In mijn huidige leven ben ik nooit ernstig ziek geweest. Nooit een zwaar ongeval gehad. Nooit serieus benadeeld. Dit is dus geen slachtofferleven. Maar als dader heb ik geen vorige levens nodig. Ik heb wat puinhopen veroorzaakt. Gelukkig komt het verstand met de jaren. Deze verloren zoon is behouden thuis gekomen. Bij wijze van spreken dan. Als jong schaap heb ik in overleg met de Goede Herder de kudde verlaten. Geen zin in scheerbeurten of slachthuis. Als wild schaap sloot ik vriendschap met wolven en zelfs met leeuwen. Als voorproefje op ons aardse paradijs. Af en toe ging ik terug naar de kudde, maar bleef veilig buiten het hek. Gezellig kletsen met schapen en herder. Ergens is dit fysieke leven een spannend avontuur. En ik geniet. Maar ik ben wel degelijk op missie.

Mijn kosmische missie

Mijn kinderjaren bracht ik door in het Lyra universum. Mijn opleidingen genoot ik in het Andromeda melkwegstelsel. Mijn missies vervul ik in onze eigen Melkweg. Op diverse planeten. Met al vanaf Lemurië aardig wat levens op Aarde. Maar ook in dit leven word ik voortdurend bijgeschoold. Want onze heftige huidige wereld is echt voor gevorderden. Heb ik het hier over miljoenen jaren aan vorige levens? Zo kun je dat inderdaad zien. Maar ik zie het nu iets anders. Ik interpreteer dit liever als in een netwerk van hogere zelve. Uiteindelijk zijn wij allen deel van de Eenheid. En is levenservaring voor ons allemaal. Evenals de Nieuwe Wereld. Voorproefjes krijgen we vaak in dromen.

Eenheidsbewustzijn voor gevorderden

Alle levenservaring wordt opgeslagen in het universele netwerk en is van daaruit in je bewustzijn te downloaden. Herbeleving is soms zo levensecht, dat identificatie plaatsvindt. Het is dan alsof je die persoon zelf bent geweest. Wij kunnen momenteel belevenissen met elkaar delen door het vertonen van filmpjes op onze telefoons. Ons huidige verlichtingsproces betreft slechts de eerste lichtstraaltjes van de dageraad. Het wordt nog heftiger. In het volle daglicht zullen we dankzij telepathie zelfs delen van elkaars levens kunnen herbeleven. Zijn we dan elkaars vorige levens? Ik denk niet, dat wij dat dan zo zullen noemen. We worden ook niet alwetend. Want dan heb je weer dat witgekalkte schoolbord. Wie alwetend is geworden, weet niets zinnigs meer. Oersaai.

Tijd is relatief

Sommige lichtwerkers zeggen, dat tijd niet bestaat. Of dat al je vorige levens gelijktijdig plaatsvinden. Ik zal het wat alledaagser uitleggen. We kunnen tegenwoordig meer filmpjes tegelijk bekijken op onze apparatuur. Versneld of vertraagd afspelen is mogelijk. Zelfs achterstevoren draaien. Ook kunnen we opnames bewerken. Het onmogelijke wordt dan mogelijk. Zoals Queen Elisabeth die op haar bureau danst en stoute liedjes zingt. Of een panorama opname van de Amsterdamse grachten met als levensechte achtergrond de Zwitserse Alpen. Je kunt zoiets veroordelen als nepnieuws of hoe dan ook. Maar zo werkt creatie voor gevorderden nu eenmaal. In de Nieuwe Wereld is alles gelukkig een stuk transparanter en zijn alle bewoners betrouwbaar.

Lichtwerk nieuwe stijl

Mijn waardering voor lichtwerkers oude stijl. Zij hielpen mij op weg. Ze vertegenwoordigen wel de overgangstijd. Als iedereen militair was, kwam er geen brood op de plank. Zodra wereldvrede heerst, wordt massaal omgeschoold. Ik ben intergalactisch medewerker bij het realiseren van de overgang van de overgangstijd naar de Nieuwe Wereld. Ik sta niet op mijn strepen want elitair gedoe heeft zijn langste tijd gehad. Ik ga helemaal voor gelijkwaardigheid. Bij mij geen hulpmiddelen, methodes of groep gebonden taalgebruik meer. Ik doe gewoon en spreek Nederlands. In feite praat ik vrijwel nooit over spirituele of buitenaardse zaken. Wel over alledaagse aardse kwesties. Ik weet gelukkig niet eens in hoeverre de mensen, die ik ontmoet, met religie of politiek bezig zijn. Deze website wordt door slechts enkele tientallen per dag bezocht en dat is maar goed ook. Niet de hele wereld hoeft te weten, dat ik uitbundig gebruik maak van zogenaamd paranormale vermogens. De laatste fases van de aardse transformatie vinden plaats in onze gewone materiële wereld en bij vol daglicht. Trouwens, ook bij gelijkmatig opwarmen van het water, springen kikkers heus wel bijtijds uit de pan. De ene wat eerder dan de andere. Maar ook dat is aanstekelijk. Genoeg is genoeg geldt ook voor mensen. Nog dit jaar verwacht ik spectaculaire kantelingen. Ik ga ervoor.



Poldermolen 1100 Roe in winterweer
2021-02-14 – Amsterdam Geuzenveld



Welkom prachtige lentedag
2021-02-21 – Amsterdam Osdorp



Van hart hout gegund
2021-02-23 – Amsterdam Slotterplas

Micha Beuger

Bron: <https://www.buitenaards.net/actueel.html#67>

Dit artikel mag vrijelijk – geheel of gedeeltelijk – worden verspreid.