

2020-05-05 – Bevrijding – waarvan eigenlijk ?

Waarvan werden we in 1945 bevrijd? Van de Duitse bezetting. Dat was wel voor mijn tijd want ik ben van 1947. Oorlog is een kwestie van pure dualiteit. Met winnaars en verliezers. Ik heb meer met andere soorten bevrijding. Die rond 1989 heb ik bewust meegemaakt. Compleet met de val van de Berlijnse Muur. En met bevrijding van grenzen. En van strijd en van vijanddenken. Zodat Duitsers en Nederlanders in vrijheid en vriendschap met elkaar kunnen omgaan. Ik heb mijn steentje bijgedragen aan de eindstrijd tussen licht en duisternis. Momenteel geniet ik van militair pensioen. Niet dat ik ooit in dienst ben geweest. Wel heb ik strijd gevoerd. Bijvoorbeeld als klokkenluider. Maar genoeg is genoeg. Ook in deze periode laat ik mij niet passief met de stroom meevoeren. Ik ga actief om met onze huidige onzekerheden. Ik verlang het meest naar definitieve bevrijding van desinformatie. En die bevrijding is onvermijdelijk.

Aarde wordt weer een lichtwereld

Licht strijdt niet. Licht straalt. Energie met informatie die creëert en onderhoudt. En die samenwerking mogelijk maakt. Waar te weinig licht is, worden materie en bewustzijn aan zichzelf overgelaten, zodat die vroeger of later uiteenvallen. Bij radioactieve elementen splitsen atomen. In biologische systemen desintegreren moleculen tot verderf en dood. Levenloze voorwerpen roesten of vergaan geleidelijk tot stof. Materie op zichzelf is kortom verre van stabiel. Volgens Genesis en andere scheppingsverhalen begon onze huidige mensheid in wat ik hier noem een lichtwereld. Alle materiële vormen werden continu geregenereerd vanuit dat licht. In een wereld van overvloed en moeiteloosheid. Maar al spoedig verviel de mens in een schemertoestand. En moest gaan worstelen met de materie. En werd sterfelijk. Het ecosysteem degenereerde zodat levensvormen elkaar op leven en dood gingen bestrijden. Aarde is nog niet bevrijd. Een wereld is pas vrij als alle bewoners veilig en vrij zijn. Ik ken trouwens geen wereld met meer duisternis dan de Aarde. Maar ik ken ook geen wereld met meer diversiteit. Die duisternis heeft volgens mij een functie. Maar genoeg is genoeg.

Meer licht dankzij energetische technologie

In de goeie ouwe tijd bestond uitsluitend materiële technologie. Wilde je een portret, dan moest je dat laten maken door een kunstschilder, die daar soms jaren op zwoegde. En kreeg je dan iets blijvends? We dachten tot voor kort van wel. Nu blijken schilderijen van Rembrandt in de loop der eeuwen behoorlijk bruin te zijn verkleurd. Het Meisje met parel van Vermeer verloor haar wimpers, die ze oorspronkelijk wel degelijk had. Ook het gordijn rechts achter haar bleek vervaagd. Met de komst van de fotografie werd het al een stuk gebruikersvriendelijker. Al was elke mislukte foto voorgoed verloren. Je moest dagenlang wachten op ontwikkelen van filmpjes en afdrukken van foto's. En die vergeelden na verloop van tijd. Wel kon je van een foto extra afdrukken laten maken. En toen ontstond digitale fotografie, uiteindelijk vanaf smartphone. Onbeperkt en vrijwel kosteloos maak je haarscherpe kleurrijke foto's en video's die je ook nog simpel kunt bewerken. Binnen een seconde verzend je ze over de hele wereld. En met de huidige technologie blijven opnames in prima staat.

Verlichte technologie is een voorproefje van creatie vanuit intentie

Er komt nog veel meer technologie, waarvan we zelfs niet hadden durven dromen. En dat is nog slechts een voorproefje. Er is zoveel licht onderweg, dat onze wereld binnenkort spectaculair verandert en behoorlijk anders gaat werken. Materie wordt dan continu vanuit energie geregenereerd zodat alles duurzamer wordt. Ook onze biologie is dan stabiel. Wij zijn dan onkwetsbaar voor wat voor virus, vaccinatie, implantatie of straling ook. Strijd is daarna niet meer van de tijd. Dit proces van opwaardering is nu al aan de gang. Mijn fysieke lichaam is een aantal jaren gedeeltelijk aan het verjongen. Ons immuunsysteem is trouwens niet bedoeld om levensvormen te bestrijden, maar om daarmee te leren samenwerken. Steeds meer wetenschappers erkennen het belang van onze zogenaamde algemene immuniteit die op deze manier werkt. Zogeheten specifieke immuniteit lijkt meer op allergie. Dus op een overdreven reactie op een passerende levensvorm. Met name bij Covid-19 blijken mensen vaak zieker te worden door overtrokken immuun responsen dan door het virus zelf. Dit is tevens een van de vele nadelen van vaccinatie want die werkt via het opwekken van specifieke immuniteit. In het heftigste geval ontstaat auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem eigen lichaamsdelen aanvalt.

Zonopgang is onvermijdelijk

We worden tevens onvatbaar voor desinformatie omdat ieder van ons de feiten zelf steeds duidelijker zal waarnemen. Dan krijgen we pas echt een gemeenschappelijke belevingswereld waarin geen plaats is voor manipulatie en dogmatiek. Wezens leven dan niet meer ten koste van andere wezens. Het wordt een veilige en aangename wereld voor ons allen. Ik benader onze massale verlichting liever als een natuurverschijnsel dan als iets religieus of spiritueels. Wat er ook gebeurt, dit proces gaat verder. En hoe heftiger een crisis, hoe eerder de balans doorslaat naar het licht. Irrelevant aan wie of wat we corona te danken hebben. Uiteindelijk pakt alles gunstig uit. Met blijvende verbeteringen. Tijdens mijn dagelijkse urenlange wandelingen en fietstochten geniet ik intens van de stilte en van de zuivere lucht. En van de weelderige natuur en de paradijselijke paadjes die ik daarbij ontdek. Dat alles mag van mij altijd zo blijven. Er is voldoende draagvlak – ook bij wetenschappers en politici – om structureler te werken aan een betere wereld.

Anderhalve meter afstand

Het enige dat binnen een paar seconden kan worden teruggedraaid, is die anderhalve meter maatregel. Niet dat iedereen elkaar dan meteen om de hals vliegt. Aanraken zal nooit meer zo vanzelfsprekend zijn. Wat mij betreft geen verplicht handen schudden of drie zoenen meer. Lang leve universeel respect en vrijheid. Aanraken in wat voor vorm dan ook uitsluitend voorzover dit meerwaarde heeft en bij alle betrokken goed voelt. Ik bespeur overigens weinig angst. Wel veel speelsheid, humor en liefde bij al die dansjes om elkaar te ontwijken. Met soms geanimeerde gesprekken op gepaste afstand. We spelen deze spelletjes mee zolang ze nuttig zijn.

Het jaar 2020 zit vol verrassingen

Ik beken, dat ik deze pandemie inclusief maatregelen in de verste verten niet heb zien aankomen. Dit lijkt op een Derde Wereldoorlog, maar is toch ook totaal anders. Wel verwacht ik nu nog meer verrassingen. Kwesties als gezondheid, geld, werk, vervoer, vakantie en evenementen zijn voortaan niet meer vanzelfsprekend. Deze crisis is thans over het ergste heen. In Nederland verwacht ik vanaf volgende week relevante versoepelingen. Maar laat eventuele invoering van corona-apps, mondkapjes, vaccinaties en afzonderingen alsjeblieft vrijwillig blijven. Herstel van het luchtverkeer zal jaren vergen. Die enkele huidige vluchten zijn voor mondkapjes en gestrande reizigers. Vliegmaatschappijen gaan mogelijk failliet. Tickets moeten duurder worden. En mede daardoor voor velen onbetaalbaar. Gelukkig worden verouderde vervuilendere toestellen vervroegd afgevoerd. Hopelijk gaan we eindelijk elektrisch vliegen. Zaken als vervuiling, strijd, onderdrukking en misleiding zullen steeds minder werken. Aangenamere zaken gelukkig wel. Geld – al of niet gedekt door goud of wat dan ook – blijkt op gebakken vacuüm te berusten. Evenals karma trouwens. Wie had ooit gedroomd van negatieve olieprijsen of rentes? Kwijtschelden van schulden is ineens wél bespreekbaar. Geen flauw idee of de door sommigen voorspelde Drie Dagen Duisternis nog doorgaan. Hetzij als natuurverschijnsel. Hetzij door wie dan ook gepland. Ik doel op langdurige wereldwijde uitval van elektra inclusief ICT-voorzieningen. Dan zijn we echt op ons zelf en onze naaste naasten aangewezen. De ultieme test. En dan komt de Dageraad.

Micha Beuger

Bron: <https://www.buitenaards.net/actueel.html#60>

Dit artikel mag vrijelijk – geheel of gedeeltelijk – worden verspreid.