

Samenvatting Buitenaards – vreemd en toch vertrouwd

Micha Beuger

micha@buitenaards.net

www.buitenaards.net

Wij zijn niet alleen in de Kosmos

De aardse mensheid bestaat pas sinds enkele honderdduizenden jaren.

Maar ons Universum wemelt van de werelden, die al miljarden jaren bewoonbaar zijn.

Hiervan getuigen vele websites en recente artikelen in kranten en tijdschriften.

Geen wonder, als er buitenaardse beschavingen zijn, die ver op ons vooruit lopen.

Astronomische afstanden worden toch vlot overbrugd

Meestal gaan we uit van de vier bekende dimensies lengte, breedte, hoogte en tijd.

Maar dan ligt zelfs de dichtstbijzijnde bewoonbare wereld onbereikbaar ver weg.

Wiskundig kunnen er meer dimensies bestaan, al zijn die onzichtbaar voor onze zintuigen.

En voor onze huidige instrumenten. Officieel gezien, is ons Universum onmetelijk groot.

Maar wellicht toch zo compact, dat astronomische afstanden in een flits worden overbrugd.

Dit zou inderdaad zo kunnen, gezien al die getuigenissen van contacten met buitenaardse beschavingen, zelfs in andere, hoger ontwikkelde melkwegstelsels, zoals Andromeda.

Buitenaards blijkt heel vertrouwd te zijn

Ten eerste wordt circa 40 % van onze eigen Melkweg bewoond door mensen zoals wij.

Maar ook veel wezens, die er anders uitzien, zijn vertrouwd met de aardse mensheid.

Zij kennen onze omstandigheden, spreken onze talen en leven liefdevol met ons mee.

Onder hen Arcturiërs (van Arcturus) en Sirianen (van Sirius, niet te verwarren met Syriërs).

De aardse mensheid is van biologische oorsprong buitenaards

Aarde is zeker niet de eerste planeet in onze Melkweg, waar homo sapiens verscheen.

Onze rechtstreekse voorouders zijn Plejadische mensen (van planeten achter de Plejaden).

En die blijken weer af te stammen van mensen uit het Andromeda melkwegstelsel.

Dat ligt 2,5 miljoen lichtjaar van ons vandaan, zodat interdimensionaal moet zijn gereisd.

Onze zielen komen van hemelse werelden

Er bestaan ontelbare manieren om dit aardse leven te beleven en te benaderen.

Volgens officiële wetenschap en sommige religies, ben je slechts je lichaam en je brein.

Vóór je geboorte (conceptie) bestond je dan nog niet en na je dood besta je dan niet meer.

Andere mensen geloven in zogenaamde lineaire reïncarnatie, dus in meer levens na elkaar.

Sommigen krijgen, spontaan of dankzij regressietherapie, herinneringen aan vorige levens.

Ik werk liever met verticale incarnatie. God en engelen, die stapsgewijs op Aarde incarneren.

Vanuit engelenrijken, waarin hogere zelden van ons achterblijven en beschikbaar blijven.

Sommigen hebben ervaring als hemelse mensen of andere fysieke wezens

Leven als een engel is toch een andere tak van sport dan leven als een fysieke mens op Aarde. Je kunt ook opnieuw worden verbonden met menselijke levens op harmonieuzere werelden. Het Andromeda melkwegstelsel is iets concreets en soms zelfs met het blote oog zichtbaar. Aardig wat aardse mensen weten, dat zij van Andromeda komen en handelen daarnaar. Sommigen beseffen dit sinds hun kindertijd. Anderen – zoals Micha – ontdekken dit pas later. In een flits blijkt je ziel miljoenen jaren ouder te zijn en ga je soms meteen beter functioneren.

Aarde heeft als bestemming een paradijswereld te worden

Paradijselijkheid gaat een flinke stap verder dan wereldvrede. In een paradijswereld verkeert alles wat leeft, in harmonie met elkaar. Uiteindelijk bestaat er ook geen dood meer op Aarde. Deze harmonie wordt niet van bovenaf of van buitenaf opgelegd, maar ontstaat bij iedereen van binnen uit, in Eenheidsbewustzijn. Dit is wel eenheid in verscheidenheid. En wel nog meer dan in onze huidige wereld. Er komen onvoorstelbaar veel levensvormen en culturen bij.

Opzet van deze website Buitenaards Net

Dit is een specialistische website, met onderwerpen, die je op weinig andere sites tegenkomt. Overall staat duidelijk aangegeven, voor welke materialen auteursrechten van toepassing zijn. De meeste gegevens komen vanuit herinnering, buitenzintuiglijke waarneming en telepathie. Met de aangeboden informatie hoef je helemaal niets. Het meeste is als voorbeeld bedoeld. Hoofdthema is, steeds meer leven vanuit ieders individuele innerlijke weten. In ons overgangstijdperk, herontdekken mensen massaal hun goddelijke vermogens. Vaak gebeurt dit spontaan, zonder bepaalde hulpmiddelen of methodes. Hiervan getuigen vele andere websites over soortgelijke thema's, vindbaar via zoekmachines. Als voorbeeld van een paradijswereld, behandel ik op mijn site, de primitieve planeet Šolám. Verder de hoogtechnologische planeet Aurorion, eveneens in het Albaran Zevenster Stelsel. In het Andromeda melkwegstelsel zijn vrijwel alle werelden al miljoenen jaren paradijselijk.

Presentaties De intergalactische mens

Van huiskamerbijeenkomsten tot zalen met honderden mensen, alles is bespreekbaar. Ik vertoon hierbij geavanceerd beeldmateriaal, voor zover nodig met mijn eigen apparatuur. Het presenteren van audio en video behoort soms eveneens tot de opties.

Mogelijkheden tot contact

Contact opnemen liefst per e-mail. Graag geen commerciële benaderingen. Cross-linken doe ik slechts bij uitzondering, gezien de specialistische opzet van deze website.