

Individualiteit als sleutel tot Eenheid



Micha Beuger

Individualiteit als sleutel tot eenheid

Elektronisch boek

Alles mag vrij worden hergebruikt

Micha Beuger – Amsterdam

2016 februari	1 ^e editie	
2016 maart	2 ^e editie	Calibri in plaats van Times new roman Toevoeging pagina met gedicht Wereld Wijde Wolf Diverse kleine aanpassingen en verduidelijkingen
2017 januari	3 ^e editie	Toevoeging pagina over Individualiteit en Eenheid Diverse kleine aanpassingen en verduidelijkingen

Gratis download nieuwste editie

www.buitenaards.net/pdf/individualiteitboek.pdf

www.transformatiebegeleiding.nl/pdf/individualiteitboek.pdf

Informatie

www.buitenaards.net

www.transformatiebegeleiding.nl

www.transformatiebegeleiding.nl/publicaties.html

Contact

micha@buitenaards.net

micha@transformatiebegeleiding.nl

Afbeeldingen

Anura – Eenheid	Micha Beuger	2012	Elektronische tekening
Ftiris – Paradijsvlinder	Micha Beuger	2004	Elektronische tekening
Micha Beuger	Spiley fotografie	2011	Profieffoto



Inhoud

1	Werkelijkheid is wat Werkt	4
2	Dromen zijn echt	7
3	Denken doen we samen	10
4	De magie van Eenheidsbewustzijn	12
5	Alles is zinvol	14
6	Vrije wil of Vrijheid	15
7	Creatie en Incarnatie	18
8	De meerwaarde van meer werelden	20
9	Individualiteit als sleutel tot Eenheid	22
	Publicaties van Micha Beuger	27

1. Werkelijkheid is wat Werkt

Voor velen vertegenwoordigt waarheid een kostbare waarde.
De waarheid zal je vrijmaken. Ook ik heb hierin heilig geloofd.
Ik ben zelfs zending geweest voor de enige ware kerk op Aarde.
Maar ik werd pas echt vrij zodra ik de waarheid als waarde vrij liet.
Mijn sleutelwaarheid is, dat mensen Dé Waarheid niet kunnen kennen.
Op grond van ervaring geloof ik zelfs, dat dit ook niet de bedoeling is.
Maar niets is geheel waar en zelfs dit niet. Want soms is waarheid onmisbaar.
Maar moet elk boek historisch juist zijn? Of zijn romans ook waardevol?
En elk schilderij natuurgetrouw? Of is het voldoende, dat dit kunst is?
Schrijf je muziek altijd via strenge stijlregels? Of soms met innovatie?
Wat doet een – al dan niet waar – verhaal, film of andere kunst met jou?
Is een schroevendraaier waar? Of hoeft die slechts te kunnen schroeven?
Hoe doeltreffend werkt een stuk gereedschap? Of een ander hulpmiddel?
Een wetenschappelijke theorie? Een ideologie? Een religie?

Alles moet bij mij wel kunnen kloppen

Ben ik leugenachtig omdat ik niet altijd in de waarheid geloof?
Ben ik zweverig omdat ik twijfel aan de objectiviteit van onze wereld?
Voor mij moeten al mijn gewaarwordingen in principe wel kloppen.
Gewaarwordingen noem ik alles, wat zich in mijn bewustzijn afspeelt.
De herkomst van die gewaarwordingen is voor mij niet altijd relevant.
Zintuiglijke waarnemingen zijn vrij rechtstreekse gewaarwordingen.
Die refereren aan de buitenwereld, die wij gemeen zouden hebben.
Herinneringen zijn al indirecter. Herinneringsvervalsing komt wel degelijk voor.
Meest indirect zijn beweringen van anderen. Mondelinge of schriftelijke.
Vaak raadpleeg ik die informatie toch, want zonder vertrouwen kom je nergens.
En in onze complexe wereld is het ondoenlijk om alles zelf te verifiëren.
Maar het is steeds een afweging, in hoeverre een risico verantwoord is.
Sommige dingen kloppen écht niet. Religies, die op fundamentele punten verschillen.
Bij de ene religie bestaat er buiten ons lichaam zoiets als een onsterfelijke ziel.
Bij de andere religie wordt zoiets stelselmatig ontkend.
Wat voor mij niet kán kloppen, is dat liefdevolle en almachtige goden,
bewuste wezens voor eeuwig laten lijden. Dit zijn zinloze verzinsels.
Verzinsels, die worden misbruikt om macht over anderen uit te oefenen.
Maar ook in de reguliere wetenschap bestaat geen consensus.
Vroeger leefden we op een platte Aarde, waar de Zon omheen draaide.
Nu is onze Aarde officieel wetenschappelijk een bol, die om onze Zon heen draait.
Al zijn er sinds kort ook weer modellen met een platte Aarde in de mode.

Objectief of subjectief?

Volgens de officiële wetenschap is onze buitenwereld het enige objectieve. Dat wil zeggen, de wereld die wij met onze zintuigen en instrumenten waarnemen. Al de rest is niet bewezen en daarom subjectief. Het andere uiterste vormt de belevingswereld van een zogenaamde solipsist. Die solipsist gelooft, dat de hele buitenwereld op bewustzijnsprojectie berust. Alleen die ene solipsist bestaat dan. Volgens mij klopt hier toch iets niet. Zelfs een solipsist wordt voortdurend geconfronteerd met verrassingen. Die zouden dan vanuit onbewuste delen van die solipsist moeten komen. Ik voel meer voor het concept van – wat ik noem – omgekeerd solipsisme. Hierbij is individueel bewustzijn een projectie van een groter geheel. De meeste religies vertonen een mix van objectiviteit en subjectiviteit. Ook ik beleef onze buitenwereld als bestaande uit beide componenten. Via het subjectieve deel kan onze binnenwereld rechtstreeks invloed uitoefenen op onze buitenwereld. In ieder geval op onze beleving daarvan. Maar uiteindelijk kunnen wij ook rechtstreeks creëren vanuit intentie. Volgens mijn beleving en experimenten, gaan in onze overgangstijd, subjectieve aspecten van onze belevingswereld een steeds grotere rol spelen. Dit biedt fascinerende mogelijkheden, zoals ik verderop beschrijf.

Massale ontmaskering van misleiding in ons overgangstijdperk

Ik had dit boekje speciaal geschreven ter ere van het heftige jaar 2016. Waarin de onderste steen boven kwam bij wereldwijde ontmaskeringen. Er blijkt geen sector in onze maatschappij te bestaan, die vrij is van opzettelijk bedrog. Zo is geen enkele informatie geheel betrouwbaar. Vanwege de astronomische hoeveelheid aan gegevens, die ook niet altijd beschikbaar en voor alle betrokkenen begrijpelijk zijn, is het volstrekt ondoenlijk om alles voldoende na te trekken. En zelfs als dit wél mogelijk zou zijn, dan nog is het uiterst simpel om zelfs alerte en sociale experts op hun eigen terreinen op het verkeerde been te zetten. Op de middelbare school namen wij zodoende onze leraren te grazen. Bijvoorbeeld met een verbasterde Nederlandse tekst, die sprekend op Latijn leek. Die leraar was overtuigd, dat dit wel heel oud Latijn moest zijn. Hij maakte zelfs een collega enthousiast. Of die wiskundeleraar, wie het niet lukte een vierkant in vijf gelijke delen te verdelen. Omdat wij hem wijsmaakten, dat dit een zeer moeilijk vraagstuk was. De oplossing is uiterst simpel. Verdelen in vijf parallelle rechthoeken. Ook onze moderne spiritualiteit heeft ons geen eenheid opgeleverd. Integendeel. De verdeeldheid is alleen maar toegenomen.

Wat je ook gelooft, je zult er bevestigingen van vinden

Werk je met complottheorieën? Dan zul je die allemaal kunnen bewijzen. Geloof je, dat ons lot wordt bepaald door de stand van hemellichamen? Door getallen of door wat dan ook? Dan zal jouw rekenwerk worden beloond. Welke toekomst jij ook uitrekent, voor jou zal die blijken te kloppen. Hierbij maakt het niet uit, of je Westerse, Chinese of Maya astrologie gebruikt. En of die elkaar hier en daar lijnrecht tegenspreken. Het klopt toch wel voor je. Het wemelt van de methoden en hulpmiddelen in onze New Age wereld. Het wemelt ook van de modellen over hoe alles in elkaar zit en werkt. Maar hoe kunnen al die tegenstrijdigheden toch naast elkaar bestaan? Volgens mij ligt dit aan de subjectieve componenten van onze wereld. Tot op zekere hoogte creëren wij ieder onze eigen werkelijkheid. Al denken sommigen, dat hun werkelijkheid dan ook voor iederéén geldt. Bij dezen. De werkelijkheden in dit boekje gelden alléén voor mij.

Volg mij niet!

Niet vanwege enig auteursrecht, want daar maak ik geen aanspraak op. Maar de kans is groot, dat mijn werkelijkheden voor jou niet wérken. Sommige blijven zelfs voor mij niet tot in alle eeuwigheid geldig. Want ik stel mijn werkelijkheidsmodellen van moment tot moment bij. Het is als bij een examen waarbij de opgaven voor alle kandidaten anders zijn. Iedereen is steeds meer op zichzelf aangewezen. Een geschenk uit de hemel. Zo krijgen onze ouwe trouwe machthebbers steeds minder vat op ons. Machtstructuren storten in. Gelukkig niet zozeer onze wereld zelf.

Als ik blijikbaar toch kan kiezen, dan maar meteen het allerbeste

Ik ontdekte, dat ik in relevante mate mijn eigen werkelijkheid creëer. Nu ga ik voor een Nieuwe Wereld, waarin Al Wat Is, in harmonie leeft. Eenheid. Vrijheid. Diversiteit. Onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid. Zo, nu weet je meteen, wat je aan mij hebt.

Nevendoelen van dit derde boek van mij

Het vervangt enkele sleuteldocumenten en artikelen van mijn websites. Die bestanden heb ik van de hoofdmenu's naar de archieven verplaatst. Ik heb trouwens gelukkig niets meer met commerciële benaderingen. Mede dankzij diverse stromen van overvloed.

2. Dromen zijn echt

Volgens onze officiële wetenschap zijn onze dromen puur subjectief. En berusten die op projectie vanuit onze binnenwereld. Vanuit ons brein. Alles wat we in onze dromen meemaken, bestaat dan uit virtual reality. En zo zijn wij tijdens onze dromen allemaal solipsisten. Of toch niet? Ik moet eerlijk bekennen, dat ik geen wezenlijk verschil belevt tussen mijn waakwereld en sommige dromen, die levensecht overkomen. Omgevingen zien er dan net zo uit als overdag. Geluiden klinken hetzelfde. Geuren en smaken zijn hetzelfde. Alle materie voelt hetzelfde aan. Ook mijn lichaam is en werkt exact zoals in mijn dagelijkse leven. Soms compleet met heftige pijnen. Soms zelfs met uitgebreide seks. Maar als ik dan wakker word, lig ik in bed met mijn gewone lichaam. Waarmee totaal niets is gebeurd. Dat droomlichaam is dus toch iets anders. Maar eerst over functies van slaap en dromen. En over soorten dromen.

Tijdens slapen en dromen herstellen we fysiek en psychisch

Ons fysieke lichaam rust en doet amper mee met nachtelijke avonturen. Die beleven we meestal in veel lichtere, onvermoeibare droomlichamen. Ons brein blijft dan wel actief. Belevissen van overdag worden verwerkt. Evenals oud zeer. Over deze herstelfuncties is veel informatie beschikbaar. Veel mensen zoals ik geloven en ervaren, dat we tijdens onze slaap en dromen tevens worden opgewaardeerd. Door wat of door wie dan ook.

Symbolische dromen

Dit fenomeen is maar al te bekend. Er bestaat een uitgebreide cultus rond het uitleggen van droomsymbolen. Ik heb hier wat minder mee. Ik ben liever niet afhankelijk van droomduidingen door anderen. Meer heb ik met de verderop genoemde droomtypes.

Lucide dromen

Tijdens lucide dromen beséft je, dat je droomt. Ook kun je leren om een droom te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door het verloop ervan te wijzigen. Groot voordeel van lucide dromen is, dat je ándere dingen kunt beleven. Die in het waakleven onmogelijk zijn. Zoals je lichaam laten zweven. Er bestaat ook zoiets als lucide wáken. Dan besef je, dat ook de officiële wereld grotendeels op illusie berust. En dat je ook die buitenwereld kunt veranderen. Soms louter vanuit je binnenwereld. Al duurt zoiets meestal wat langer. En zo kunnen we dan voorproefjes beleven van onze Nieuwe Wereld.

Verrassende dromen

Die zijn soms even absurd als lucide dromen, alleen denk je dan, dat je wakker bent. Frappant is, dat je daarbij diverse onwaarschijnlijkheden kritiekloos voor lief neemt. Maar dat overkomt ons eveneens tijdens ons zogenaamde waakleven. Dat dikwijls meer van slaapwandelen weg heeft. Klakkeloos geloven we dan allerlei klinkklare onzin. En zijn we bereid om daar de waanzinnigste wanhoopssdaden voor te verrichten. Nogmaals, ik ervaar vaak geen wezenlijk verschil tussen waakwereld en dromen. Die zijn dikwijls zo complex, gedetailleerd, duidelijk, fraai en verbazend, dat ik die onmogelijk zelf had kunnen verzinnen. Ook tijdens verrassende dromen doe ik veel dingen, die ik normaal niet kan. Zoals zweven, waarbij ik dan mijn lichaam bestuur door louter intentie. In dromen kan ik soms mooier componeren en muziek spelen dan tijdens waken. Ook ga ik dikwijls vanzelfsprekend om met mensen die al jarenlang dood zijn. Volgens mij zijn veel droomwerelden gecreëerde echte werelden. Werelden, waarin ook overledenen verschijnen. De echte of acteurs.

Inzicht bevorderende dromen

Tijdens de ene droom functioneer ik goddelijker dan in mijn waakleven. Tijdens een andere droom bega ik gruwelen, die mij wakend vreemd zijn. In die goddelijke droom zijn mijn goddelijke zelden extra toegankelijk. In die duivelse droom ben ik vervreemd van essentiële aspecten van mijn dagelijkse referentiekader. Zodra ik ontwaakt, is dit alles hersteld. Zo is het ook in onze waakwereld. Mensen die gruweldaden begaan, zijn onvoldoende verbonden met hun goddelijke zelden. In deze situatie is eenheidsbewustzijn ver te zoeken. Zij verkeren in overlevingsmodus. Vaak zijn zij verslaafd aan macht, bezittingen, seks of aan wat dan ook. Zodra zij zijn ontwaakt en bevrijd, is deze nachtmerrie geheel voorbij. Ik ben geneigd om hen onvoorwaardelijk en bij voorbaat te vergeven. Al houd ik voorlopig afstand. Met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Dromen met parallele tijdlijnen

Zulke dromen zijn als ons waakleven, al zijn sommige situaties anders en verlopen vele gebeurtenissen alternatief. Ik ben tijdens dromen soms in zogenaamd vorige levens terechtgekomen. Dat was heel verhelderend. Af en toe ontmoette mijn huidige zelf dan het betreffende vorige zelf. Dromen van toekomstige levens komen ook voor. Alles kan blijkbaar. Verder beschouw ik elke droom als een soort miniatuur incarnatie. En zowel dromen als incarnaties vind ik lijken op computerspelletjes.

Dromen over andere werelden

Zowel over andere aardse werelden als over andere planeten.
Soms heb ik dan een ander soort droomlichaam. Met of zonder zwaartekracht.
Met of zonder mogelijkheid pijn te voelen. Ik ben weleens een sprinkhaan geweest.
Mijn favoriete uitstapjes zijn reizen naar het Andromeda melkwegstelsel.
In die andere werelden vergader ik, leer ik op universiteiten en vervul ik missies.
Die missies worden vaak voortgezet op onze Aarde.
In ieder geval maak ik mij nuttig in dergelijke dromen.
Hiervan word ik ook extra uitgerust en blij.
Ik ken meer mensen, die hun nachten op zulke manieren doorbrengen.
Kortom, dromen zijn echt. Trouwens, dromen zijn niet altijd vluchtig.
Soms lees ik daarin een tekst of bewonder ik fascinerende architectuur.
Maar als ik later in die droom terugga, dan ziet alles er nog exact hetzelfde uit.
Dit gebeurt zelfs als ik na jaren in diezelfde droomomgeving terugkeer.
En in de waakwereld veranderden dingen soms totaal onverwacht.
Volgens mij wordt onze buitenwereld ook steeds vluchtiger.
Ik vind het leuk en nuttig om met dit alles te experimenteren.
Het helpt mij om mijn creatieve vermogens te ontwikkelen.
En steeds effectiever mijn eigen werkelijkheid te creëren.
Maar ook om mij te blijven laten verrassen door anderen.

3. Denken doen we samen

Volgens de officiële wetenschap zijn wij slechts ons lijf en ons brein. Onze gedachten blijven daarbij beperkt tot onze individuele hersenen. Zelfs enkele religies verkondigen – op grond van teksten in schrift – dat doden helemaal niet denken. Ook bij hen zijn wij dus slechts ons brein. Maar als wij in gedachten bidden, dan worden die gedachten wel opgepikt. En kunnen geestelijke wezens onze gedachten rechtstreeks benaderen. Het concept, dat wij slechts ons brein zijn, vind ik wel heel beperkend. Al kan ik vaak toch prima samenwerken met mensen, die zoiets geloven. Gelukkig klinken zelfs in de huidige wetenschap ook andere geluiden. Bijna Dood Ervaringen worden uitgebreid en gedegen onderzocht. Hierbij is aangetoond, dat bewustzijn ook kan bestaan zónder brein. In feite is elk individueel bewustzijn deel van een groter organisme. En dan belanden we hier bij het kernconcept Eenheidsbewustzijn.

Alomvattend Veld van gedachten

Alles wat er in ons bewustzijn omgaat, komt tevens terecht in een alomvattend Veld. En gedachten, die bij ons opkomen, zijn niet altijd van onszelf afkomstig. Maar hebben we dan opgepikt uit dit universele gedachtenveld. Meestal zijn die gedachten niet gekoppeld aan wat voor individu dan ook. De meeste informatie in dit universele Veld is kortom geanonimiseerd. Veel wetenschappers erkennen het bestaan van een dergelijk Veld niet officieel. Maar zonder dit Veld zijn diverse essentiële verschijnselen niet verklaarbaar. Fenomenen, waarvan niet de mechanismen, maar wel de effecten aantoonbaar zijn. Telepathie is een welbekend paranormaal vermogen. Maar dit Veld fungeert niet alleen voor het uitwisselen van informatie. Uitwisseling, die in vele opzichten lijkt op ons Internet. Het functioneert tevens als besturingssysteem van onze wereld. Het creëert en beheert. Telekinese is een vermogen, waarbij voorwerpen louter door intentie worden bewogen. Ook dergelijke fenomenen worden vaak door wetenschappers in twijfel getrokken. Maar wellicht spreekt rechtstreekse interactie tussen bewustzijn en materie jou aan. Dan staat het je vrij om op deze verschijnselen te letten en ermee te experimenteren. Geloof je dit concept, dan zul je er ongetwijfeld bevestiging op bevestiging van krijgen.

Het Veld werkt volgens universele taal

Bij verbale communicatie en zelfs bij lichaamstaal zit misverstand in een klein hoekje. Bij honden en katten betekent het zwaaien met de staart precies het tegenovergestelde. De mensheid kent duizenden talen. Die ook nog eens onderling verschillend zijn opgebouwd. Ook via het universele Veld kun je woorden en beelden uitwisselen. Maar vaak worden concepten woordloos en beeldloos overgebracht. Via dit Veld kunnen alle mensen, ja zelfs alle levensvormen, elkaar begrijpen. Communicatie via het Veld is razendsnel en onafhankelijk van afstand en tijd. Eens zal deze wijze van uitwisselen ook bij de aardse mens standaard zijn. Dan heerst overal in onze wereld Eenheidsbewustzijn. Eens functioneert ons hele ecosysteem als één organisme. In gezondheid, welbevinden, overvloed, vrede en liefde.

Co-creatie vanuit het universele gedachtenveld

Waarom kunnen we vanuit intentie niet creëren, wat we maar willen?

1. Velen zijn gehersenspoeld, dat zij dit niet kunnen.

Of dat zij niet waardig worden bevonden om zoiets te doen.

Vaak ontstaat zulke hersenspoeling door echo's vanuit opvoeding.

Of wetenschappelijke, politieke of religieuze dogma's. Of door wat dan ook.

2. Er is altijd sprake van cumulatieve co-creatie.

Zonder voldoende overeenstemming vindt de manifestatie niet plaats.

Stel een boer wil regen voor zijn verlepte gewas en een toerist wil zon.

Dan zal het weer wellicht niet veranderen volgens hun beider intenties.

Alle gedachten worden verzameld in het Veld. Daarna volgt een krachtenspel.

Hieruit resulteert een energiestroom in een bepaalde richting.

Die stroming kun je vóélen. Daarop kun je dan je acties afstemmen.

3. De tijd is nog niet rijp voor massale instant creatie.

Tot voor kort verliepen de meeste processen van oorzaak en gevolg buitengewoon traag en indirect, dat wil zeggen slechts via materiële acties.

In ons overgangstijdperk komen er steeds meer snelle en rechtstreekse processen bij.

Mede dankzij opwaarderingen van ons besturingssysteem.

Maar niet iedereen en niet alles wordt tegelijkertijd opgewaardeerd.

Dat onze ascentie asynchroon verloopt, is uitermate heilzaam.

4. De magie van Eenheidsbewustzijn

Eenheidsbewustzijn staat of valt met effectieve communicatie. Hierbij beschrijf ik vrijblijvend enkele verschillende tijdperken. Alle geschetste fases kunnen tevens tegelijkertijd voorkomen.

Uitsluitend lichaamstaal

Als dit tijdperk heeft bestaan, dan leefden mensen toen als dieren.

Uitsluitend gesproken taal

Die bevorderde geavanceerdere technologie en kunst. Gesproken taal verandert met de tijd. Groepen mensen migreren. Mede hierdoor zijn er verschillende talen en culturen ontstaan. Religies werden nog uitsluitend mondeling doorgegeven.

Tevens handgeschreven taal

Hiermee werden techniek en maatschappij nóg complexer. Er ontstonden georganiseerde religies met heilige schriften. Die werden met de hand overgeschreven. Letterlijk monnikenwerk. Uitsluitend onze bevoorrechte leiders bezaten hier exemplaren van. Zo konden die het gewone volk gemakkelijker onder de duim houden. De sterk hiërarchische Rooms Katholieke kerk werd geboren. En later, door afsplitsingen, de Oosters Orthodoxe kerken.

De uitvinding van de boekdrukkunst

Ook voldoende leesvaardig en vermogend volk kon nu schriften bezitten. Protestantse kerken ontstonden. Die zijn een stuk minder hiërarchisch. Er kwamen wel steeds méér kerken. Religieuze verdeeldheid alom.

De komst van computer en Internet

Boeken worden nu vlot geprint en nóg gemakkelijker verspreid. Dankzij Internet kunnen publicaties kosteloos meteen de wereld over gaan. Omdat je van scherm kunt lezen, is communicatie thans al minder materieel. De ene na de andere moderne spirituele stroming ontstaat. Zoals New Age. Momenteel is religie nóg erger verdeeld dan ooit. Met een wirwar aan modellen. En methoden en hulpmiddelen. En het nodige kuddegedrag. Voordeel is wel, dat veel ouwe trouwe machtsstructuren verkrumelen. Moderne machtsstructuren zijn gelukkig vrijblijvender en vriendelijker.

Combinatie van bewustzijn en technologie

Dit lijkt Science fiction, maar ik ken zoiets van het Andromeda melkwegstelsel. Hoewel zulke technologie wellicht ook dichterbij huis wordt gebruikt. In Andromeda lezen sensors op afstand gedachten en koppelen die aan onzichtbaar weggewerkte computers. Dit alles wordt zorgvuldig beveiligd. Zodat deze systemen perfect functioneren. Stel je eens een vergadering voor van architecten, die een ingrijpende verbouwing voorbereiden. Hieraan komen geen toetsenborden, muizen of beeldschermen te pas. Door intentie worden gegevens van het bewuste gebouw uit de database opgehaald. In de vergaderzaal wordt alles holografisch en ruimtelijk geprojecteerd. Je kunt alles rondraaien en erin rondkijken. Desgewenst worden ook bouwkundige constructies in het hologram weergegeven. Wie op dat moment aan het woord is, projecteert vanuit intentie de gewenste wijzigingen, die duidelijk persoonlijk worden gemarkeerd. Je hoeft niet te spreken. Gedachten klinken rechtstreeks via de geluidsinstallatie. Ook bij ons zijn er al voorzichtige ontwikkelingen in deze richting. Als het goed is, komen daarbij totaal geen implantaten of zo te pas. Met zulke technologie kun je ook dromen van anderen meebelevén. Ik verwacht, dat dan al gauw wordt bewezen, dat dromen echt zijn.

Volledig gerealiseerd eenheidsbewustzijn

Dan heb je in feite helemaal geen materiële technologie meer nodig. En zijn waakwerelden, droomwerelden en denkwerelden geïntegreerd. Communicatie geschiedt voornamelijk via telepathie, want die is vrij van taal, levensvorm, ruimte en tijd. Volmaakt begrip wordt dan mogelijk. Uiteindelijk gaan alle levensvormen harmonisch samenleven.

Vergelijking met een fysiek lichaam

Communicatie in onze huidige wereld lijkt op die in een fysiek lichaam, dat uitsluitend beschikt over de tastzin. Stel dat de beide handen elkaar ontmoeten en de vingers elkaar betasten. Moeizaam en traag ontstaat hierbij een taal op basis van die tastzin. Of zelfs meerdere talen zoals duims en pinks. Er is grote kans op wantrouwen. Mede omdat er een spiegelsituatie is tussen linkerhand en rechterhand. En omdat alle vingers van eenzelfde hand onderling van vorm verschillen. Dit zal al gauw tot machtsstrijd en mogelijk zelfs tot vijandschap leiden. Samen een muziekinstrument bespelen, is dan nagenoeg onmogelijk. Zodra de betreffende persoon – met meer zintuigen en een snel zenuwstelsel – de regie overneemt, is zoiets wél haalbaar.

5. Alles is zinvol

Het is mijn basisconcept, dat iets zinvol is, zolang het bestaat. Eeuwigdurend lijden is zinloos. Daarom geloof ik hier per se niet in. Maar tijdelijke ongemakken neem ik voorlopig voor lief.

Wat is de zin van lijden?

Over deze kwesties zijn al eeuwenlang diverse dogma's in omloop. Sommige gepaard met de meest absurd tegenstrijdige beweringen. Zoals almachtige, liefdevolle goden, die zielen voor eeuwig laten lijden. En het dogma, dat er geen licht zou kunnen bestaan zonder duisternis. Veel klassieke schaakborden bevatten 32 witte en 32 zwarte vakjes. Dat hoeft echt niet. Zachtgroen met zachtrood zou evengoed kunnen. Al zou een volkomen kleurenblinde dat bord als slechts egaal grijs zien. Ik ken haarscherpe, kleurrijke werelden, zonder licht donker contrast. In engelenwerelden heerst nauwelijks duisternis. Dat is geen probleem. Alleen zou de Kosmos nogal saai zijn met uitsluitend engelenrijken. Engelen hebben individueel bewustzijn, maar veel minder uitgesproken persoonlijkheden dan wezens, die in extreme dualiteit hebben geleefd.

Wat is de zin van onwetendheid?

Alwetende opperwezens verschaffen ons een duidelijke meerwaarde. Maar als alle wezens alwetend waren, dan werd de Kosmos al gauw saai. Al weet de huidige mens onvoldoende om goed te kunnen functioneren. Ook dit is een kwestie van balans. Maar bij mij is verrassing onmisbaar.

Wat zijn mijn voorwaarden voor eeuwigdurend individueel leven?

Allereerst voortdurend welbevinden. Ik weet uit ervaring, dat dit kan. In feite voel ik mij de laatste jaren constant goed. Al zijn er wel zaken, waarvan ik baal. Maar daarmee kan ik best leven. Omdat die tijdelijk zijn. Verder vind ik het fundamenteel, dat alle bewuste wezens uiteindelijk in permanent welbevinden verkeren. Ook hiervan weet ik, dat het kan. Want ook van dit concept komt bevestiging na bevestiging op mijn pad. Ik heb een hekel aan onderhoudswerk. Dus graag alles onderhoudsvrij. Want eeuwig leven komt bij mij vooral neer op creatie en recreatie. Ten slotte vind ik verrassing essentieel. Consequentie van deze eis is, dat ik dan niet alwetend kan zijn. Ja, misschien af en toe kortdurend. Als ik maar weet, dat alles goed zit en alle avonturen gunstig aflopen. Het komt er dan op neer, dat ik elk moment Eenheidsbewustzijn voel.

6. Vrije wil of Vrijheid

Het concept vrije wil vind ik een onwerkbaar filosofisch wangedrocht.
Dat idee alleen al brengt mij in verwarring en stimuleert mijn faalangst.
Het komt bij mij over alsof ik elk moment moet kiezen en dat die keuze dan volkomen willekeurig en onvoorspelbaar is. Alsof iets ongrijpbaars in mij die keuze bepaalt.
En als die keuze fout is, dan zit ik met de gebakken peren.
Ik associeer dit systeem met innerlijke tweestrijd, die je kunt verliezen.
Mij komt dat idee dan ook over als een middel tot machtsmisbruik.

Niet wat áchter je ligt, maar wat vóór je ligt

Volgens een bepaald neurologisch experiment, zijn keuzes niet uit de lucht gegrepen.
Maar zijn die al aantoonbaar, voordat de kiezer die kent.
Nou en wat dan nog? Daar heeft die persoon toch totaal geen last van?
Voor mij is het juist een geruststellend idee, dat mijn keuzes stoelen op motivatie.
En op geraadpleegde – hopelijk correcte – informatie.
Geen punt als iemand, die dit proces voldoende overziet, mijn keuzes kan voorspellen.
Als die persoon mij maar niet tot bepaalde keuzes dwingt.
Het komt de betrouwbaarheid van keuzes ten goede, als die reproduceerbaar zijn.

Geef mij maar vrijheid

Ik vind het ideaal als een keuze spontaan bij mij op komt.
Dan bestaat de meeste kans, dat die keuze vanuit mijn goddelijkheid komt.
Verder vind ik voldoende betrouwbare informatie onmisbaar.
En een overvloed aan zinvolle alternatieven om uit te kiezen.
En uiteraard de mogelijkheid om mijn keuze te realiseren.

Bevrijding van onderhoudswerk

Ik houd niet van onderhoudswerk zoals stofzuigen.
Niet dat ik dan maar meteen een werkster huur of een robot koop.
In onze huidige wereld vergaan al onze spullen helaas uiteindelijk tot stof.
Zoiets lijkt onontkoombaar, maar slijtvrije materie bestaat wel degelijk.
En ik ken werelden, waarbij de natuurwetten anders zijn afgesteld.
Deeltjes communiceren daar efficiënter, zodat vormen vlot regenereren.
Ook onze wereld is die richting aan het verschuiven.
Denk maar aan onze computersystemen.
Vroeger werkten die zeer traag, omslachtig en gebruikersonvriendelijk.
Nu komt het werken hiermee steeds meer neer op échte automatisering.
Ik gá ook voor die andere beleving van tijd, waarover zovelen spreken.
Nooit meer hoeven haasten. Nooit meer hoeven wachten.

Bevrijding van overbodige hulpmiddelen

De westerse mens gebruikt enorm veel hulpmiddelen, vooral bij lichaamsverzorging. Maar aan mijn lijf liever zo min mogelijk polonaise.

Tijdens reizen ben ik dan ook meestal degene met de minste bagage.

Mede dankzij voorzichtig experimenteren en af en toe overleg met mijn lichaamselementaal – een genie die ik bij name ken – heb ik mij van de meeste cosmetica kunnen bevrijden. Ik gebruik nu alleen nog maar wat neutrale handzeep, twee keer per week shampoo, fluorvrije biologische tandpasta en – alleen op mijn gezicht tijdens wintersport – biologische antizonnebrandcrème. In Nederland loop ik de hele dag met mijn hele lichaam in de zon zonder ook maar iets te smeren. Vroeger, toen ik wél smeerde, had ik onrustige plekjes, die de dermatoloog toeschreef aan zonnenschade.

Af en toe komt er nog een plekje, dat vlot verdwijnt als ik ermee de zon in ga.

Vroeger douchte ik eerst ijskoud.

Aangezien ik een hekel heb aan zelfkwelling, douche ik nu meteen zo heet mogelijk.

De hele wereld lurkt constant aan flesjes water, behalve ik uiteraard.

Kortom, ik negeer alles, wat de officiële medische wetenschap gebiedt.

Op mijn huid kan menig jongere jaloers zijn. Ik eet zowat veganistisch, maar ik ben al jaren geleden gestopt met voedingssupplementen.

Mijn immuunsysteem mag van mij in het Guinness Book of Records. En ik verjong.

Ook mijn spirituele leven is nu vrij van toeters en bellen. Voor mij geen stenen, kristallen, kaarten, pendels of wat dan ook, al liggen er bij mij thuis wel enkele spirituele spulletjes als decoratie. Wie weet, dragen die toch nog bij aan harmonische energie.

Bevrijding van overbodige methodes

Nogmaals, volg mij niet! Wat iedereen al doet, doe ik vaak expres niet.

Voor mij liever geen sauna of zweethut meer. Ik vind zoiets gewoon niet fijn.

En geen sportschool. Ik loop en fiets al dagelijks uren voor mijn werk.

Oefenen is niet echt mijn ding. En dat voor de zoon van een yogaleraar.

Mantra zingen en familieopstellingen zijn ook slecht aan mij besteed.

En voor mij liefst geen visualisaties, affirmaties en meditaties.

Al doe ik soms nog wel mee in groepsverband. Maar ik heb daar weinig mee.

En het werkt bij mij vaak averechts. Blijkbaar ben ik altijd al in meditatieve staat.

Als jouw navigatie zegt, dat je bestemming is bereikt, dan kun je beter stoppen.

Bidden doe ik ook niet, want die woorden leiden mij alleen maar af van de innige verbondenheid, die ik al zoveel momenten van mijn leven ervaar.

Al zou je kunnen verdedigen, dat ik onophoudelijk bid en mediteer.

Maar dan zonder woorden, beelden, speciale lichaamshouding of ademhaling.

Kortom, ik doe niets apart. En alles wat ik doe, is in mijn leven geïntegreerd.

En mijn hemelse dierbaren en ik weten elkaar elk moment toch wel te vinden.

Bevrijding van overbodige feitenkennis

Of van ficties? Want veel wetenschappers trekken hun neus ervoor op.
Hoe nuttig is het voor mij om al die complotten exact te ontrafelen?
Hoe relevant is het om te weten, of een bepaalde profeet wel of niet heeft bestaan?
Welke meerwaarde heeft het om mij onder te verdelen in een fysiek, een etherisch, een astraal, een emotioneel, een mentaal, een causaal en een spiritueel lichaam?
Ik kan al die lichamen toch niet zien en alles werkt toch wel zoals ik het wil.
Ik heb een tijdje aura's gezien, wat ik best wel boeiend vond. Nu lukt dat niet meer.
Maar ik mis het niet. En anderen missen dit ook niet bij mij.
Toen zag ik tevens chakra's en werkte ik daar ook mee.
Eerst met het aloude systeem van zeven primaire chakra's.
Best fraai met die hoofdkleuren van de regenboog en hoofdtonen van het octaaf.
Toen kwam dat nieuwe systeem met dertien chakra's, die ik ijverig probeerde te zien.
Ik vergat alleen, dat ik voor de spiegel stond, dus zag ik mijn miltchakra aan mijn rechterkant in plaats van aan mijn linkerkant. Geen punt, want ik kon het verplaatsen.
Maar weldra bleek, dat ik zelf chakra's kon maken en zien waar ik ze maar wilde.
En toen was de lol er voor mij al gauw af.
Nu werkt blijkbaar het gros weer met die ouwe trouwe zeven chakra's.
Er is ongelooflijk veel informatie beschikbaar in onze moderne spirituele wereld.
Nadeel is, dat je er afhankelijk van kunt worden en je er veel tijd aan spendeert.
Tijd die je ook zou kunnen besteden aan creatie en recreatie.

Bevrijding van overbodige regelgeving

Sommige zaken kun je beter van anderen leren. Ze zijn aan regels gebonden.
Andere vaardigheden kun je helemaal zelf leren. Die zijn vrij van regelgeving.
Het onderscheid tussen deze beide soorten acties kan best lastig zijn.
Meestal vraagt techniek om onderricht en regels. Natuur meestal niet.
Bij techniek is standaardisatie handig en vaak nodig.
Best leuk als je scheerapparaat in Japan dezelfde stroom krijgt en je stekker past.
Bij snelverkeer is rijles verplicht. Verkeersregels zijn hierbij onmisbaar.
Baby's krijgen geen looples. Voetgangers hoeven onderling geen verkeersregels.
Hoeveel meer ieders individualiteit wordt gestabiliseerd en geïntegreerd,
hoeveel minder gedragsregels er nodig zijn in een maatschappij.

7. Creatie en Incarnatie

Ook al beheers je sacrale geometrie perfect, dan garandeert dit nog niet, dat je ook wérelden kunt creëren. Bij creatie is naast kennis van het hóé, ook begrip van het waaróm noodzakelijk. Ik bied hier weinig feitelijke informatie. En geen kant en klare oplossingen voor wereldproblemen.

Alle fases van het creatieproces kunnen tegelijkertijd voorkomen.

Met Incarnatie bedoel ik lang niet altijd letterlijk in het vlees gaan.

Er bestaan immers ook lichamen van andere materialen en energieën.

Ik bedoel het apart intreden van een deel van een groter bewustzijn.

Dus meer het bezielen van vormen. Tijdens langer of korter durende levens.

1. Grondtoestand van eenheid

Bewustzijn is nog niet gedeeld. Er bestaan nog geen individuen.

Individu (Latijn) betekent ongedeeld. Atoom (Grieks) eveneens.

In deze eenheid is creatie ongemanifesteerd. Nog zonder vormen.

Er gebéúrt ook niets. Deze nogal saaie situatie smeekt om actie.

2. Creatie van diversiteit en individualiteit

In lichtwerelden blijven de zojuist gevormde individuen verbonden.

In dualiteit bestaat juist afgescheidenheid in allerlei maten en soorten.

Hierbij ontstaat tevens het fenomeen, dat individuen bij het incarneren, hun ongedeelde toestand geheel of gedeeltelijk vergeten.

In extreme situaties lijdt zoiets tot vijandschap en oorlog.

Dit bevordert het vérder ontwikkelen van diversiteit en individualiteit.

Sterke individuen worden dikwijls leiders van afgesplitste groepen.

3. Stabilisatie en integratie van individualiteit

In sommige werelden herstelt de communicatieve infrastructuur.

Individuen herinneren zich weer hun goddelijke afkomst en stabiliseren.

Bevrijd van kuddegedrag, nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid.

Ze laten zich niet langer van bovenaf en van buitenaf overheersen.

Ze worden van binnenuit bezield en integreren met het grotere geheel.

Dan komt die wereld in Eenheidsbewustzijn. Uiteindelijk met al wat is.

Op Aarde is een bescheiden begin ontstaan van deze fase van creatie.

Hier bestaan nog machtsstructuren, maar die wankelen steeds meer.

Vergeleken met andere werelden, is Aarde ongekend diep door het stof, dualiteit en afscheiding gegaan. Gepaard met ongeëvenaarde gruwelen.

Ontwaken uit deze nachtmerrie, is ook voor de daders een opluchting.

Creatie verloopt niet altijd exact wiskundig

Sacrale geometrie en andere logica zijn kennelijk essentieel bij creatie. Maar in de natuur en in de cultuur is die precisie niet overal herkenbaar. Geen twee sneeuwvlokken, bomen, takken of gezichten zijn hetzelfde. Vooral de natuur uit zich divers, vaak expres onregelmatig en speels. Bij muziek is exacte afstemming dikwijls onhaalbaar en ongewenst. Zuivere stemming van toetsinstrumenten is zelfs wiskundig onmogelijk. Vierkant en cirkel zijn in conflict. Boven tonen en octaafverdeling eveneens. Een redelijk compromis is de zogenaamde gelijkzwevende stemming. Bij strijkinstrumenten is zuivere stemming wél mogelijk. Maar daar wordt in de praktijk expres van afgeweken. En er wordt gevibreerd. A-capella koren zingen zelden close harmony. Wel ook zij vaak met vibrato. In een professioneel koor komen individuele stemmen duidelijk uit. Zou het hele koor strak eenzelfde toon zingen, dan was dat niet om aan te horen. En was zoiets potentieel schadelijk voor gehoor en glaswerk. Op orgels worden sommige registers expres enigszins vals gestemd. Zogenaamd zwevende registers ofwel voix celeste – hemelse stem.

Desynchronisatie is vaak uiterst nuttig

Gesynchroniseerde energie kan behoorlijk destructief zijn. Denk bij licht maar aan laserstralen. Denk bij geluid maar aan de muren van Jericho of een colonne in de pas op een brug. Je kunt beter niet allemaal tegelijk de stroom aanzetten of inloggen op een website. Want dan kan de hele boel platgaan. Eendracht maakt macht. Ja, machtsstructuren, kuddes met leiders en makke schapen. Die groepen gaan elkaar bevechten. Dus hoezo eendracht? Gelukkig neemt thans de verdeeldheid zodanig toe, dat ook veel leiders onderling verdeeld raken. Verder worden steeds meer schapen wakker en laten zich steeds minder wijs maken, zodat de leiders steeds minder greep op de kuddes krijgen. Machtsstructuren desintegreren dan. Ook deze ontwaking, verlichting, ascentie, transformatie, verpopping tot vlinder of hoe je dit proces ook noemt, verloopt gedesynchroniseerd. Uit de cocon kruipen, doet een vlinder helemaal zelf. Het sleuteltje zit aan de binnenkant. En wel bij iedere vlinder op een andere plaats. Wat ik asynchrone ascentie noem, heeft duidelijke meerwaarde. Anders was onze wereld misschien toch vergaan, volgens voorspellingen. Allen stabiliseren en integreren ten slotte, maar allen op hun eigen tijd.

8. De meerwaarde van meer werelden

Aarde is onze enige officieel bewoonde planeet.

De waakwereld is onze enige door de officiële wetenschap erkende wereld.

Maar veel mensen zijn overtuigd van het bestaan van méér werelden.

Hemel en Hel. Geestenwerelden. Buitenaardse en Binnenaardse rijken.

Oorden van elfen, kabouters en andere natuurwezens. De microkosmos.

Ook ik werk met andere werelden en ik ben daar buitengewoon blij mee.

Dankzij vergelijkingsmateriaal ben ik beter toegerust voor mijn missies.

Aarde is uitzonderlijk

In vele opzichten valt onze wereld uit de toon. In tegenstelling tot wat vele religieuze leiders en reguliere wetenschappers verkondigen, is de Aarde verre van ideaal.

Qua tektoniek, klimaat en omgeving is dit een zeer onstabiele fysieke planeet.

Vanuit zichzelf, door inslagen vanuit de ruimte en dankzij wanbeheer vanuit onze krankzinnige mensheid, liggen fatale rampen voortdurend op de loer.

Aan de andere kant is Aarde ook uniek qua diversiteit.

En mede daarom mateloos geliefd in de Hemel.

Aardse en Buitenaardse beschavingen

Er bestaan ontelbare humanoïde levensvormen, waarvan sommige wezens uitsluitend in slechts één wereld leven. Homo sapiens komt als humanoïde verreweg het meeste voor.

En wel in onze Melkweg circa 40% en in het Andromeda melkwegstelsel circa 30%.

Voor zover mij bekend, is de aardse mensheid van alle mensheden het diepst gezonken.

Mede hierom hoeven wij van buitenaards bezoek weinig kwaads te vrezen.

Ik ken geen wereld, die in zulke extreme onwetendheid en isolement verkeert als Aarde.

Andere mensheden vertonen meer compassie en Eenheidsbewustzijn.

Met slechts één planetaire regering en harmonieuze interplanetaire samenwerking.

Aarde heeft momenteel een gedegenererd ecosysteem

Aarde is al duizenden jaren een gevallen planeet. Oorlog is thans in de Kosmos zeldzaam.

Evenals ecosystemen, waarbij wezens leven dankzij de dood van andere wezens.

Ik ben overtuigd van de voorspellingen, dat ook hier lam en leeuw tezamen zullen liggen.

En volgens mijn ervaringen ook mens en mug.

Ik werd steeds uitbundig door ze gebeten en had dan dagenlang erge last van mijn huid.

Tot ik telepathisch met een mug in gesprek ging.

Sindsdien vliegen ze vrijwel geluidloos en heb ik geen enkele last meer van hun beten.

Mijn intergalactische afkomst

Sinds 1985 weet ik, dat ik op een paradijselijke planeet nabij het centrum van onze Melkweg heb geleefd. Tot voor kort dacht ik, dat ik in dié omgeving was begonnen met fysieke levens, circa 3,5 miljoen jaar geleden.

Tot ik zomer 2013 een herbeleving van circa 3,5 minuut had, die mij verduidelijkte, dat vóór ik in onze Melkweg leefde, ik circa 3,5 miljoen jaar lang in het Andromeda melkwegstelsel had geleefd.

Daarvóór verkeerde ik in een lichtuniversum ofwel een engelenrijk.

In het Andromeda melkwegstelsel leefde ik meestal als mens.

Ik werd er gedegen opgeleid voor missies als co-creator in onze Melkweg en op Aarde.

Nogmaals, reïncarnatie is voor mij een veel te simpel concept.

Het is niet zomaar een lineaire keten van levens.

Het is meer een geheel van gelijktijdige incarnaties met overkoepelende hogere zelve.

Het is een wereld van verschil, of je moeizaam gedurende duizenden levens moet

evolueren en karma moet aflossen of dat je een van nature goddelijk wezen bent.

Dat missies vervult en zich in een flits opnieuw verbindt met die goddelijkheid.

Alles is beziel

Sinds ik heb ontdekt, dat ik van oorsprong Andromedaan ben, komen er meer mensen op mijn pad met diezelfde afkomst. Velen van hen werken tevens met natuurwezens.

Zij verkondigen, dat het overal in de Kosmos wemelt van leven en bewustzijn.

En dat er niet zoiets bestaat als levenloze voorwerpen.

Dit is nog eens wat anders, dan al die mensen, die planten, dieren en zelfs medemensen als gebruiksvoorwerpen of in het ergste geval als wegwerpdeeltjes beschouwen.

Al vanaf mijn jeugd ervaar ik de bezieling van alles. In bovenleidingmasten zie ik altijd

gezichten, met een of meer ogen en een soort mond. Ook in andere dingen beleef ik

bezieling, maar dan zonder gezichten, al voel ik, dat die voorwerpen mij wel aankijken.

Dergelijk bewustzijn is weliswaar statisch, maar deze beleving vormt voor mij een extra stimulans om liefdevol met alles om te gaan.

9. Individualiteit als sleutel tot Eenheid

In modern spirituele kringen wordt vaak neergekeken op het ego. Maar volgens mij is daar niets mis mee, mits dat ego is geïntegreerd. Kortom wanneer een individu functioneert als deel van een groter geheel. Zeker omdat individuen zijn ontstaan als afsplitsing van dat Grote Geheel. Iemand poneerde eens: 'Wij reïncarneren niet. God incarneert.' Mee eens, al verloopt dit proces meestal hiërarchisch trapsgewijs. God is dan de oceaan. Wij zijn dan afgesplitste druppels of bekers water. God even zout als de zee. Idealiter zijn wij even goddelijk als God.

Elke groep bestaat uit individuen

In een buurtkoortje kun je best meteen samen leren zingen. Maar een professioneel koor bestaat uit professionele solozangers. Die hebben ieder voldoende scholing gehad vóór hun toetreden tot die groep. In de ene situatie overheerst individueel bewustzijn. In de andere situatie overheerst groepsbewustzijn. Moderne Nederlanders zijn best individualistisch. Maar in een Turks bergdorpje is groepsbewustzijn heilig. Het individu telt daar veel minder, tot het optreden van eerwraak toe. Dieren hadden oorspronkelijk vrijwel uitsluitend groepsbewustzijn. Vooral wilde dieren. Huisdieren vertoonden al meer persoonlijkheid. Aarde met al wat leeft, verschuift thans naar meer individualisme.

Ik Ben Ervaringen bij mens en dier

Ik was een baby van een paar maanden. Ik lag in een ouderwetse kinderwagen, die mijn ouders even hadden achtergelaten in de straat, waar mijn moeders ouders woonden. Naast een drukke spoordijk. Ik speelde met een metalen ringetje aan een riempje. Plotseling werd mijn bewustzijn zo helder, dat ik besepte, dat ik dat moment de rest van mijn leven zou herinneren. Het leek voor mij ook alsof de hemel extra helder straalde. Ik voelde mij toen ook innig verbonden met die hemel. Ik voelde, dat het zinvol was, dat ik naar deze wereld was gekomen. Een baby is geen onbeschreven blad. Wij zijn méér dan ons brein. Met de trein rijd ik vaak langs het natuurgebied Oostvaardersplassen. Ik kijk dan graag naar dieren als Konik paarden, edelherten en heckrunderen. Eens zag ik zo'n prachtig zwart rund, dat van de kudde weg liep. Het ging met alle vier de poten schuin uit elkaar staan en keek een tijdje schuin omhoog. Ik Ben. En liep toen terug naar de kudde.

Slotopmerkingen tussendoor vooraf

Dit boekje biedt meer vragen dan antwoorden.
Je hoeft heus niets van mijn beweringen te geloven.
Het is trouwens de vraag, in hoeverre die voor jou relevant zijn.
Jouw eigen experimenten leveren wellicht meer op.
Bronnen en kanalen zijn vaak niet te achterhalen.
Test en proef hier en nu in hoeverre het water drinkbaar is.
Ik houd reguliere en alternatieve nieuwsmedia nauwlettend bij.
Hierbij is vaak irrelevant in hoeverre hun informatie waar is.
Ik gebruik die als graadmeter bij de transformatie van de mensheid.
Ontstaat er consensus, dan kan dat wijzen op wereldwijde dictatuur.
Maar ook op wereldwijde bevrijding, wat uiteraard anders aanvoelt.
Individualiteit is iets persoonlijks, waarbij ik verder niet kan helpen.
Alle benodigdheden hoef je alleen maar in jezelf te herontdekken.
Dat sleuteltje zit toch echt aan de binnenkant.
Lokalisatie van vermogens in het lichaam biedt mij geen meerwaarde.
Mij om het even of gevoel in hart of brein zetelt, als het maar werkt.
Bij multidimensionale concepten schieten woorden en beelden te kort.
Vanuit dualiteit is beleving van het Grote Geheel onbereikbaar.
Absurd als één persoon of groep alle wijsheid en macht zou claimen.
Bij mij voelt 2016 geschikter aan voor instorting dan voor opbouw.
Mij is niet bekend, hoe lang deze wereldwijde aardbeving nog duurt.
Bij instortende gebouwen worden soms opvangzeilen gebruikt.
Hulpverleners staan daarbij expres zo ver mogelijk uit elkaar.
Ik woon als het ware tijdelijk in een kernwapenbestendige cabine.
Die onmiddellijk als onderzeeër en als ruimteschip kan dienen.
Mijn acties in onze buitenwereld zijn slechts het topje van de ijsberg.
Vanuit mijn binnenwereld is de invloed op die buitenwereld groter.
Hoe verder ontwaakt, hoe grotere invloed en hoe snellere manifestatie.
Onze overgangstijd brengt balans tussen binnenwereld en buitenwereld.
Er zijn ontelbare mogelijkheden om aangenaam en nuttig te leven
Als reguliere wetenschapper met uitsluitend lijf en brein.
Of als eeuwige ziel, die in deze wereld op missie is geïncarneerd.
Bezigt met voornamelijk doen. Of meer met zijn.
Al dan niet dol op hulpmiddelen, methodes en leren van anderen.
Als puur gemeenschapsmens. Of meer als rasechte individualist.
Uitgebreide feitenkennis en betrouwbare informatie zijn nuttig.
Gezond verstand en een warm hart zijn onmisbaar.

Onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid

In standaard kudde zijn alle leden gelijk, maar niet gelijkwaardig. Dergelijke kudde worden geleid door een of meer soortgenoten. Die leiders bekleden een bevoorrechte positie in hun groep. Bij individualisten is iedereen verschillend, maar gelijkwaardig. Coördinatoren treden alleen op, wanneer dit echt noodzakelijk is. Voor de rest is iedereen lekker zichzelf. En hoe gekker, hoe liever. Individualisten zijn tolerant, mits gestabiliseerd en geïntegreerd. Een dergelijke maatschappij kan uiterst verrassend en leuk zijn. Met telkens nieuwe kunstuitingen en belevingen van seksualiteit. Niet gestabiliseerde individualisten zijn kluizenaars of dictators. Die moeten zichzelf bewijzen. Ze hebben lange tenen en korte lontjes. Ze zijn verslaafd aan macht, bezittingen, drugs, seks of wat dan ook.

Eerst integreren met jezelf, dan pas met anderen

Individu betekent onverdeeld, maar elk individu is tóch deelbaar. Een lichaam bestaat uit lichaamsdelen en organen, die uit cellen, die uit organellen. Die uit moleculen, die uit atomen, die weer uit subatomaire deeltjes, enzovoort. Als dit alles harmonisch samenwerkt, inclusief met gastorganismen zoals bacteriën, virussen en schimmels, dan is dit lichaam kerngezond. Al deze samenwerkingen gebeuren in optimale gelijkwaardigheid. Zo spelen levercellen niet de baas over elkaar. Zodra een individu is gestabiliseerd en geïntegreerd met componenten zoals hogere zelden, dan is die persoon gereed om te integreren met alle groepen, waarvan die persoon deel uit maakt.

Integratie en Eenheid tot in het oneindige

Als individu ben je nu geïntegreerd in je naaste groep. Maar die groep is weer deel van een grotere groep. En die van een nóg grotere groep. Een goed functionerende en tolerante groep is gereed om verder te integreren. In een overkoepelende groep. Zoals de landen van de Europese Unie. En die uiteindelijk in een wereldunie. Planeten in een planetenstelsel. Een melkwegstelsel als geheel. Groepen melkwegstelsels tezamen. Tot ons hele Universum toe. Enzovoort, wellicht tot in het oneindige. Ik stel mij telkens bij voorbaat in op onvoorwaardelijke eenheid. Met Al Wat Is. Met Het Grote Geheel.

Wereld Wijde Wolf

Ik ben een blijde vrije wolf.
Geen kuddedier of verloren schaap.
Wel een wolf in schaapskleren.
Het zwarte schaap of die zwarte bok.
Ik blaas en mekker ook nog eens accentloos.
De goede herder zit echt niet om mij te springen.
Al heb ik nog nooit een schaap gebeten.
Maar ik hoef ook geen kudde achter mij aan.
Ik ben een blijde vrije wolf.
De hele wijde wereld is mijn thuis.
Met panoramazicht ren ik waar ik wil.
Zonder oogkleppen, roze of zwarte bril.
Zonder juk of kruk.
Ik ben een blijde vrije wolf.

Michael Wolfgang Beuger

Individualiteit = Onverdeeldheid = Eenheid

Een gerealiseerd individu is een persoon uit één stuk. Geen vat vol tegenstrijdigheden. En is hiermee het summum van Eenheid. Interne eenheid. Harmonie en gezondheid. Een mens is een zichtbaar afgegrensd geheel. Behalve wellicht bij Siamese meerlingen.

Externe eenheid – van buitenaf en van bovenaf opgelegd – is vaak vals.

Of het nu gaat om identiteiten als familie, ras, religie, ideologie of nationalisme.

Vanaf de ruimte zie je meestal totaal niets van landsgrenzen.

Zo kan er strijd ontstaan tussen kunstmatige eenheden. Met alle ellende van dien.

Valse eenheid = verdeeldheid. Met groepen die elkaar bestrijden.

Vaak met opoffering van individuen.

Voor een geïntegreerd individu telt elk ander individu – van welke levensvorm dan ook.

En elk deeltje waaruit dat individu bestaat – tot in het oneindige.

En elk geheel waartoe dat individu behoort – tot in het oneindige.

In balans uitgelijnd met alle schalen – van klein tot groot.

De sleutel tot deze uitlijning zit binnenin ieder individu.

Laatste stappen naar Eenheidsbewustzijn

Verdeeldheid en dualiteit schetsen een wereldbeeld van Wij – Zij.

Zelfs vanuit Eenheidsbewustzijn kun je twee groepen mensen onderscheiden.

- Mensen die al leven in Eenheidsbewustzijn
- Mensen die nog niet toe zijn aan Eenheidsbewustzijn of dit zelfs verwerpen

In plaats van strijd tussen Licht en Duister kan er zo een nieuw soort strijd ontstaan.

Hoe kun je voorkomen, dat je wordt meegeslept in zulke ongelijkwaardigheid?

Wel, ik zal je vertellen, hoe ik dit tegenwoordig aanpak. Want er zijn diverse opties.

- Het Oudtestamentische Oog om oog – Tand om tand
- Het Nieuwtestamentische Vurige kolen op iemands hoofd hopen

In beide gevallen voelt de ander zich slecht en corrigeert zich in het gunstigste geval.

Ik vind het een uitdaging om de ander te helpen zich – eindelijk eens? – goed te voelen.

Ik zet die persoon niet voor schut. Ik lok ook niet uit, dat die zichzelf voor schut zet.

Ik uit mijn respect en waardering voor de keuzevrijheid van dat individu.

Maar vanuit kracht geef ik duidelijk mijn grenzen aan. Zo doe ik niet mee aan dualiteit.

Ik laat alle betrokkenen voelen, dat ik heilig geloof in en gá voor Eenheidsbewustzijn.

En dit blijkt steeds beter te werken!

Micha Beuger – 25 januari 2017

Publicaties van Micha Beuger

- Alle papieren edities zijn uitverkocht
- Alle recente elektronische edities zijn gratis downloadbaar
- Alles in deze publicaties mag vrijelijk worden hergebruikt

Zonnenkinderen en kosmische vrijheid

www.buitenaards.net/pdf/zonnenkinderenboek.pdf

www.transformatiebegeleiding.nl/pdf/zonnenkinderenboek.pdf

Herschep je wereld

www.buitenaards.net/pdf/herschepjewereldboek.pdf

www.transformatiebegeleiding.nl/pdf/herschepjewereldboek.pdf

Individualiteit als sleutel tot eenheid

www.buitenaards.net/pdf/individualiteitboek.pdf

www.transformatiebegeleiding.nl/pdf/individualiteitboek.pdf

Informatie

www.buitenaards.net

www.transformatiebegeleiding.nl

www.transformatiebegeleiding.nl/publicaties.html

Contact

micha@buitenaards.net

micha@transformatiebegeleiding.nl