



# *Oth*

## *Dieren worden belangrijker*

Ellen Rauh

Geplaatst: 29 juni 2014

*Beste Oth, ik begreep dat er in de nieuwe tijd ook veel in de dierenwereld gaat veranderen. Zou u hier iets over willen vertellen, met name over de paarden?*

Inderdaad, ook daar komt een versnelling. Dieren zijn afhankelijk van een groepsbewustzijn, wat jullie morfogenetische velden noemen. Mensen zijn afhankelijk van een groepsbewustzijn en dat heeft dan met hun zielsfamilie te maken en met nog ruimere sferen van zijn; dieren die dus gekoppeld zijn aan een groepsbewustzijn – daar komt verandering in. Steeds meer zul je zien en horen dat dieren zich als het ware lossplitsen – gedeeltelijk – van een morfogenetisch veld en een individueel bewustzijn ontwikkelen. Er zijn al vele dieren die dit doen en zo komen karakters van dieren steeds meer naar buiten maar ook de intelligentie en de wijsheid van een individu van een diersoort in een morfogenetisch veld.

De mensheid ontwikkelt zich en niet altijd ten goede, maar hoe je je ook ontwikkelt, het hoort bij het evolutieproces. Altijd blijft het onderhevig aan verandering.

Onthoud dat niets, maar dan ook niets statisch is. Alles wat je wilt behouden, houd je vast en je legt er als het ware een pantserenergie om heen. De vernieuwing moet dan voor een doorbraak zorgen door doorheen dit pantser te dringen en dat gaat altijd gepaard met strijd. Bij dieren zul je dit niet waarnemen.

Omdat als één individu – jij had het over paarden – als één paard zich gedeeltelijk lossplitst van zijn morfogenetisch veld en een individueel bewustzijn gaat ontwikkelen, roept dat geen strijd op. Want de andere dieren horen bij de groep, voelen zich niet verstoten en er ontstaat geen strijd tussen ego's.

Het dier wat zich loskoppelt – gedeeltelijk – van dat veld, zal geen strijd oproepen maar zal andere dieren en soms ook andere diersoorten stimuleren om een individueel bewustzijn te ontwikkelen en zo zullen dieren menselijke karaktertrekken gaan vertonen omdat een mens een individueel bewustzijn heeft. Mensen zullen dieren aantrekken die bij hen passen.

Karakters worden duidelijker en als je een dier hebt of regelmatig ziet met een sterke persoonlijkheid, zal het jou stimuleren om sterk in je kracht te staan en zo zullen dieren jou helpen en trek je de dieren aan die jou helpen, want dieren zijn er altijd als ondersteuning. Wat je ook ziet in de dierenwereld, zie het als een spiegeling, zie het als een reflectie. Ga kijken welke dieren zich aangetrokken voelen tot jou en welke dieren jij graag aantrekt. Dit vertelt iets over jou en de nieuwe cultuur die op komst is.

Deze nieuwe cultuur is een combinatie van vijf culturen, waaronder een cultuur die zeer dicht leefde bij de dieren, waarvan de dieren wijs waren, waarvan de dieren rijk waren, waarvan de dieren broeders en zusters waren. En zo zie je dat de nieuwe tijd die nadert, het bewustzijn van de mensen verandert. Dieren worden belangrijker. Er ontstaan liefdesbanden met dieren op een ander niveau. Het worden geen gebruiksvoorwerpen meer, maar het worden broeders en zusters waar je zielsveel van kunt houden. Het zijn sterke banden. Op het moment dat je een dergelijk dier in je buurt hebt, waar je een sterke intense liefdesband mee hebt – weet dat jij dan mee inpluigt in het morfogenetisch veld van dat dier. Dat dier zoekt jou om contact te hebben en via jouw hogere bewustzijn voed jij het morfogenetisch veld van de dieren. En zo komt er een grotere harmonie en eenheid tussen de mensen en de dieren.

Kijk dus naar de dieren die in jouw buurt zijn. Ga ze voelen, ga ze begrijpen en weet dat ze jou iets te melden hebben, dat ze jou triggeren om iets te doen, voor jezelf en daardoor voor het bewustzijn van het morfogenetisch veld. Jullie als mensen die afgestemd zijn, die de mogelijkheid hebben om verbinding te leggen met hogere energieën die losgekoppeld zijn van je individuele mens-zijn, deze mensen zijn een soort sjamanen die contact kunnen leggen met bewustzijn van de dieren. Als je in staat bent om dit te doen, kunnen deze dieren contact leggen met jou.

En zo zou je wel eens heel blij kunnen worden dat er een merel in je tuin komt omdat deze ene merel een boodschap heeft voor jou en dan wordt het meer dan een merel. Dan is het die ene merel die een boodschap brengt. Laat je voeden het komende jaar door de boodschappen die dieren je brengen en weet dat het zelfs een mug kan zijn die jou iets komt vertellen. Als je helemaal verzadigd bent van irritatie, kan deze mug jou helpen om te ontladen, om ergernis te ontladen. Als je zo die ene mug gebruikt en dat voedt met dankbaarheid, voed jij het morfogenetisch veld van alle muggen die altijd – of toch zeer vaak – gezien worden als plaaggeesten, die altijd storen. Ga dus als dit op je weg komt, het morfogenetisch veld van de muggen voeden en ben dankbaar dat zij jou helpen om ergernis te uiten en te laten stromen.

Nu komen wij terug na een lange omweg bij jouw paarden. Jouw paarden die je jouw paarden noemt, zijn niet toevallig bij jou. Jij kunt veel leren van deze paarden. Leer ervan en zie ze als zeer wijze leermeesters. Als zij in harmonie zijn met jou, ben jij in harmonie met jouw energie, want een paard staat symbool voor energie. Op het moment dat jij in je kracht durft te staan, zal dit paard zich veilig voelen bij jou. Dat is de boodschap van de paarden bij jou. Hs.

Geplaatst door wakkeremensen op [11:37:00](#)