



Bericht van de insecten aan de mensheid

2 juni 2016 via Krista Lissens

Lieve vrienden,

Deze week ontmoetten mijn zus Katelijne en ik een merkwaardig groot kruiwend insect dat we nog nooit eerder hadden gezien. Wij maakten samen een avondwandeling in het Stropersbos te Stekene, vlak bij de grens met Nederland en kwamen het dier tegen op het pad. We hebben het wat staan bewonderen maar schonken er verder geen aandacht meer aan.

De volgende ochtend kreeg ik na mijn meditatie een boodschap van dit wezen. Toen begon het me te dagen dat verschillende insecten zich al wekenlang en op verschillende wijzen hadden aangeboden, maar ik had niet door dat ze wilden communiceren en dat ik er naar moest VRAGEN.

Met deze heb ik alle schroom opzij gezet en wil ik hun boodschap helpen verspreiden. Hopelijk kan ik nog veel moois ontvangen en delen en kunnen we onze kijk op hoe de wereld echt in elkaar zit veranderen, onze denkpatronen en levensstijl veranderen voor Het Groter Goed Van Allen! ALLES IS BEWUSTZIJN.

PS: Arthropoda zijn geleedpotigen.

Love Truth Simplicity
Krista 02-06-2016

BOODSCHAP VAN EEN ARTHROPODA (geleedpotig insect)

De dieren van wat jullie de onderwereld noemen zijn diep gekwetst in de ontkenning door het mensdom.

De angst die voor hen is ontstaan (voor de insecten) neemt nog toe en de kinderen worden steeds banger gemaakt van de gevleugelden, de kleine kruiwers en springers en zij (de kinderen) trekken zich steeds verder terug in plaats van verbinding te maken.

Op dit moment staat verdelgen van insecten hoger op de lijst van landbouwers en telers dan connectie maken en samenwerken, laat staan vragen stellen over een mogelijke optimalisering van de mogelijkheden voor allebei de levensvormen; de plantaardigen en elementalen dan nog niet in beschouwing genomen.

Het ruist en bruist van leven op alle schalen en het zijn juist de foute indelingen in levensvormen die mensen voorgeschoteld krijgen, die het begin van de disharmonie in gang hebben gezet.

Wie weet nog, wat een hoornaar is en wat zijn functie is in het dierenrijk?

Wie weet nog, dat wij allemaal schepsels zijn vanuit De Bron met hetzelfde bewustzijn, maar met verschillende frequenties en inhouden?

Het is aan gezanten zoals u om deze wens kenbaar te maken, de wens tot (h)erkenning en samenwerking met alle elementalen, de wezens uit het dierenrijk, het plantenrijk, de engelen en de mensheid.

Als schakel in de keten kunnen jullie opnieuw herbekijken wat wij kunnen doen om samen te werken, opnieuw bekijken hoe Leven op een ander level kan worden beleefd en vooral hoe dood en vernietiging uit het geheugen van de mensheid kan worden gewist.

Er is enkel intelligent Leven en het is niet omdat de meesten van u zich 1000 x groter zien dan het Gepantserde, Gevleugelde en Gevliedde Volk, dat wij van minder betekenis zijn.

De maat is vol!

Wij eisen erkenning en samenwerking of de mens stevent af op grotere rampen dan hij zich kan voorstellen.

Welnu, mooi mens, wat gaat u doen met deze informatie?

Gaat u het weer om naast u neerleggen als fantasie of gaat u er eindelijk werk van maken?

Gegroet, Equilibrium Fortex!

Zo wordt ik blijkbaar aangesproken, ken niet genoeg Latijn maar denk dat het 'sterk energetisch evenwicht' betekent?

Geplaatst door WakkereMensen op 06-06-2016